

Wishin And Hopin Kindle Edition Wally Lamb

Right here, we have countless book **Wishin And Hopin Kindle Edition Wally Lamb** and collections to check out. We additionally manage to pay for variant types and along with type of the books to browse. The enjoyable book, fiction, history, novel, scientific research, as well as various extra sorts of books are readily friendly here.

As this Wishin And Hopin Kindle Edition Wally Lamb, it ends up subconscious one of the favored ebook Wishin And Hopin Kindle Edition Wally Lamb collections that we have. This is why you remain in the best website to see the incredible books to have.

Het meisje in de brief Emily Gunnis 2018-10-16 1956. Tiernermeisje Ivy Jenkins raakt zwanger. Een grotere schande bestaat er niet, en ze wordt naar St. Margaret's gestuurd, een kil, door nonnen geleid tehuis voor ongetrouwde moeders. Haar baby wordt tegen haar wil ter adoptie aangeboden. Ivy zelf zal St. Margaret's nooit meer verlaten. Heden. De jonge journaliste Samantha Harper

krijgt een oude brief in handen waarin een meisje smeekt om gered te worden uit St. Margaret's, voor het te laat is. Het tragische verhaal laat Sam maar niet los. Wanneer ze wat dieper gaat graven, stuit ze op een reeks onverklaarbare overlijdensgevallen, die allemaal iets met St. Margaret's te maken lijken te hebben. Aangezien het oude pand op het punt staat te worden afgebroken, wordt het voor Sam een race tegen de

klok om een zestig jaar oud geheim te ontrafelen voordat de waarheid voorgoed verloren gaat... Over Het meisje in de brief 'Een verhaal dat je kippenvel bezorgt, niet loslaat en leest als een thriller.' - Nederlands Dagblad

De Creeds van Montana

Linda Lael Miller 2012-11-01

De Creeds stammen af van de legendarische McKettrick familie en zijn beroemd in Stillwater Springs, Montana. Of liever gezegd berucht... (1)

LOGAN - Alleenstaand moeder Briana Grant heeft haar leven net weer een beetje op de rit, wanneer ze kennismaakt met haar nieuwe buurman, Logan Creed. Al bij de eerste ontmoeting vindt ze hem leuk, maar eigenlijk is hij - cowboy en vrijbuiters - helemaal niet wat ze zoekt. Na jaren een zwervend bestaan te hebben geleid, keert Logan terug naar huis. Hij is van plan de familieranch op te knappen en wat tot rust te komen. Het laatste wat hij daarbij kan gebruiken, is een aantrekkelijke buurvrouw... (2)

DYLAN - Wanneer Dylan op

een donkere avond uit de kroeg komt, ziet hij tot zijn verbijstering dat er een klein meisje in zijn pick-up zit - zijn tweejarige dochter die is achtergelaten door zijn ex. Na een wild leven van rodeorijden, vrouwen versieren en pokersen betekent dit een keerpunt in Dylans leven. Wanneer bibliothecaresse Kristy Madison hem samen ziet met zijn dochter, doet dat meer pijn dan ze had kunnen denken. De laatste keer dat ze hem zag, liet hij haar achter met een gebroken hart, dus is het zaak hem nu zoveel mogelijk uit de weg te gaan. (3) TYLER - Hoewel hij geld als water verdient, heeft Tyler Creed genoeg van de snelle, oppervlakkige wereld van het rodeorijden. Hij besluit een tijdje in zijn huis op het terrein van de familieranch in Stillwater Springs te gaan wonen. Daar komt hij zijn grote jeugdliefde, Lily Kenyon, weer tegen. Lily, die nog steeds smoorverliefd op hem is, weet dat het beter is hem niet opnieuw in haar leven toe te laten. Toch zegt ze ja als hij

haar mee uit eten vraagt. Krijgt hun liefde een tweede kans?

Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.

Als ik jou was Lisa Renee Jones 2013-01-30 Als Sara McMillan een stapel prikkelende dagboeken in handen krijgt, afkomstig uit een opslagunit waarvan de inhoud geveild wordt, is ze geschokt en gefascineerd tegelijk door de ontboezemingen van de schrijfster. Hoe meer ze leest, hoe meer ze zich gaat afvragen waarom Rebecca, de eigenaar van de ruimte, alles heeft achtergelaten. Is haar iets noodlottigs overkomen of heeft ze gewoonweg besloten om haar leven achter zich te laten en opnieuw te beginnen? Sara raakt volledig in de ban van het spannende erotische leven dat Rebecca leidde en is vastbesloten te achterhalen wat er is gebeurd. Binnen de kortste keren raakt ze ondergedompeld in Rebeccas leven. Ze neemt haar oude baan over en ontmoet haar vrienden. Maar het gaat verder. Sara voelt zich sterk

aangetrokken tot twee mysterieuze mannen: Marc, de eigenaar van een galerie, en de beroemde kunstenaar Chris. Ze laat zich verleiden, en hoewel het duidelijk is dat beide mannen duistere geheimen met zich meedragen, is ze niet meer in staat te stoppen. Als ik jou was is een huiveringwekkende erotische thriller die je niet meer los zal laten. Lisa Renee Jones heeft meerdere prijswinnende boeken geschreven. Haar werk werd in verschillende talen vertaald. Als ik jou was is het eerste deel van een trilogie. Vier vriendinnen Robyn Carr 2015-08-20 Ze zijn buurvrouwen en vriendinnen die genieten van het leven, tot ze tegelijkertijd in zwaar weer terechtkomen. Gerri was altijd de vrouw bij wie iedereen terechtkon. Totdat haar huwelijk lijkt te stranden, en ze zich geen raad weet met wat dat bij haar losmaakt. Andy heeft geen idee wat ze met een plotselinge en heftige verliefdheid aan moet. En Sonja's wereld stort in als haar man haar van de ene dag op de

andere in de steek laat. Het is moeilijk voor ze om elkaar te helpen - ondanks, of misschien juist wel door het feit dat ze al zo lang elkaars steun en toeverlaat zijn. Uiteindelijk is het BJ, een vrouw met een verborgen verleden, die hen helpt de weg naar zichzelf terug te vinden...

Als wij onszelf zijn Lisa Renee Jones 2013-10-03 Nu kennen we Rebeccas geheimen. En ook die van Sara. Nu gaat Sara zijn donkerste geheimen achterhalen Maar zal dat de twee dichter bij elkaar brengen, of juist verscheuren? Hij is haar leven geworden, haar hart, haar ziel. Maar hij is mysterieus en beschadigd, en draagt vele geheimen met zich mee. Sara zou alles voor hem riskeren. Hij durft daardoor zijn diepste behoeften te tonen, zijn meest erotische verlangens. In het vuur van de passie zal hij alles onthullen wat hem kwelt, alles waaraan hij nooit kan ontsnappen. Om hem lief te kunnen hebben moet Sara zijn duisterste kant omarmen. Als wij onszelf zijn is na Als ik jou was en Als jij mij

bent de onvergetelijke climax van de ijzingwekkende en erotische reeks van Jones. Lisa Renee Jones heeft meer dan twintig romans op haar naam staan. Haar prijswinnende boeken wisten steeds weer hun weg naar de bestsellerlijst te vinden. Bovendien werd haar werk in verschillende landen vertaald. `Verslavend en adembenemend spannend.

Flair

Nachtzijde Jane Hamilton 1997 Een verpleegkundige en moeder van twee kinderen wordt beschuldigd van ontucht met een 6-jarig jongetje.

Ik, Alex Cross James Patterson 2010-12-02 Alex Cross wordt tijdens zijn verjaardag opgeroepen voor een moordzaak. Op zich is dat niets bijzonders, maar dit keer raakt de moord hem ook persoonlijk; het verminkte lichaam van zijn nichtje is gevonden. Alex zweert dat hij de moordenaar zal vinden. Tijdens hun zoektocht raken Alex en zijn vriendin Brianna Stone verzeild in een van de meest beruchte clubs van Washington. Een plek waar al je fantasieën

werkelijkheid kunnen worden, als je maar voldoende geld hebt. Dan duikt er een video op met zeer belastend materiaal... Alex Cross komt oog in oog te staan met een gewelddadige seriemoordenaar en een groep zeer machtige mensen, die er alles aan zullen doen hun geheim te bewaren.

Pijl van Poseidon Clive Cussler

2013-04-08 PIJL VAN

POSEIDON - EEN DIRK PITT

THRILLER De Amerikaanse

marine ontwikkelt in het

geheim een supersnelle en

superstille onderzeeër,

gebouwd met zeldzame

grondstoffen. Maar er is een

probleem: er ontbreekt een

belangrijk onderdeel van het

ontwerp en de ontwerper van

de onderzeeër is dood. Dirk

Pitt en zijn NUMA-team

worden ingezet om erachter te

komen wat er met de

ontwerper en met het

ontbrekende onderdeel is

gebeurd. Ondertussen

verdwijnt het ene na het

andere schip in de oceaan, en

de meesten worden nooit meer

teruggevonden. En als er wel

een schip wordt geborgen,

liggen er vaak verbrande lichamen aan boord. Wat is er aan de hand? En wat heeft de

Italiaanse onderzeeër die in

1943 verdween er mee te

maken? Bestsellerauteur

CLIVE CUSSLER schreef ruim

veertig bestsellers, waaronder

de beroemde series over Dirk

Pitt, Kurt Austin en Isaac Bell.

Hij heeft inmiddels al meer dan

drie miljoen boeken verkocht in

Nederland en Vlaanderen.

Cussler woont in Arizona, VS.

'Dirk Pitt is het

oceanografische antwoord op

Indiana Jones. Exotische

locaties, meedogenloze

schurken en ontsnappingen

door het oog van de naald.' -

ASSOCIATED PRESS 'De

maritieme versie van The Fast

and the Furious' - HEBBAN.NL

www.facebook.com/clivecussler

www.numa.net

www.facebook.com/thehouseofbooks

books

Opgeruimd! Op het werk Marie

Kondo 2020-04-09

Opruimgoeroe Marie Kondo en

professor Scott Sonenshein

bundelen hun krachten en

passen de wereldberoemde

KonMari-methode aan voor de

werkvloer. Zo kan iedereen opgeruimd aan het werk. Marie Kondo, auteur van de internationale bestseller *Opgeruimd!*, en organisatiepsycholoog Scott Sonenshein bundelen hun krachten voor meer plezier op ons werk. De werkvloer lijkt een magneet voor afleiding en rommel. Wie is er nooit moedeloos geworden van onnodige vergaderingen, stapels papierwerk, eindeloze e-mails en nutteloze klusjes? Dit zijn de hedendaagse gevaren van ons werkzame leven, die langzaam ons werkplezier ondermijnen, onze carrièrekansen doen slinken en ons algehele welzijn verminderen. Het kan anders. In *Joy at work* helpen Marie Kondo, bestsellerauteur en Netflix-ster, en Scott Sonenshein, professor aan Rice University, je om de troep te lijf te gaan en ruimte te creëren voor het werk dat er werkelijk toe doet. Aan de hand van de wereldberoemde KonMari-methode en baanbrekend onderzoek overwin je de uitdagingen van de werkvloer

en geniet je van de productiviteit, het succes en het geluk die ontstaan als je bureau en hoofd op orde zijn. **Onmisbaar** Iris Johansen 2012-07-11 Hoe ver zou jij gaan om je zus te redden? Het leven van de succesvolle computertechnologe Rachel Kirby wordt overschaduwd door de ongeneeslijke ziekte van haar zus Allie. Allie lijdt aan een zeldzame aandoening en zal op korte termijn overlijden als er geen medicijn gevonden wordt. Dan krijgt Rachel een geheimzinnige e-mail: een archeoloog heeft in Egypte een aanwijzing gevonden voor een geneesmiddel tegen Allie's ziekte. Rachel is vastberaden het mysterie op te lossen, maar hoe ver kan ze gaan om het leven van haar zus te redden? **Couldn't Keep It to Myself** Wally Lamb 2004-02-03 In a stunning work of insight and hope, New York Times bestselling author Wally Lamb once again reveals his unmatched talent for finding humanity in the lost and lonely and celebrates the

transforming power of the written word. For several years, Lamb has taught writing to a group of women prisoners at York Correctional Institution in Connecticut. In this unforgettable collection, the women of York describe in their own words how they were imprisoned by abuse, rejection, and their own self-destructive impulses long before they entered the criminal justice system. Yet these are powerful stories of hope and healing, told by writers who have left victimhood behind. In his moving introduction, Lamb describes the incredible journey of expression and self-awareness the women took through their writing and shares how they challenged him as a teacher and as a fellow author. *Couldn't Keep It to Myself* is a true testament to the process of finding oneself and working toward a better day.

Zolang er leven is Hendrik Groen 2016-01-27 We leerden Hendrik Groen kennen door zijn dagboek *Pogingen iets van het leven te maken*. Samen met

zijn vriend Evert en de andere leden van de Oud-maar-niet-dood-club probeert Hendrik zijn laatste levensjaren in een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord zo aangenaam mogelijk te maken. Van tijd tot tijd valt het Hendrik zwaar om de moed erin te houden. Gelukkig heeft hij de pen weer opgepakt. Met de hem zo kenmerkende charmante humor neemt hij de medebewoners, de directie, zijn vrienden en de ouderdom in het algemeen op de korrel, waarbij hij zichzelf zeker niet spaart. De pers over *Zolang er leven is* 'De dagboekfragmenten zijn charmant, soms hilarisch.' Elsevier 'Op elke dag wordt weer even geniaal gereflecteerd. Actualiteit, humor en de zwaarte van het leven komen in perfecte balans aan de orde.' **** Boekenkrant 'Instant humeur-oppepper!' Zin U staat voor Ultimatum Sue Grafton 2014-09-24 Eenentwintig jaar geleden is er een kleuter verdwenen en Michael Sutton denkt getuige te zijn geweest van haar 'begrafenis' toen hij als

zesjarig jontje buiten speelde. Hij vraagt Kinsey of ze wil helpen het graf van het meisje te vinden. Maar tijdens haar onderzoek merkt Kinsey dat Michaels verhaal aan alle kanten rammelt. Heeft hij er toch meer mee te maken dan zij dacht?

De verdwenen orde Steve Berry 2019-04-23 Steve Berry – De verdwenen orde (The Lost Order), voor de fans van Dan Brown en Ken Follett. Ridders van de Gouden Cirkel was het grootste geheim genootschap in de Amerikaanse geschiedenis. Ze vergaarden miljarden aan gestolen goud en zilver, wat door het hele land verborgen werd. Nu, ruim honderdvijftig jaar later zijn twee nazaten van de Ridders op zoek naar de schatten. Cotton Malone raakt betrokken op een manier die hij niet had kunnen voorzien. Via de achterkamers van het Smithsonian instituut, de bossen in Arkansas tot de bergen in Nieuw Mexico; de jacht op een lang verloren schat is niet zonder gevaar, vooral nu politiek Washington

zich erin mengt... De boeken van Steve Berry wordt alom geprezen vanwege hun rijkdom aan historische details en de grondige research. 'Steve Berry leert je bij elk boek weer veel over de geschiedenis en hij combineert dat met een ongekende vaart en spanning.'

David Baldacci
Voor de wolven Jodi Picoult 2013-04-22 Jodi Picoult kruipt in de huid van haar personages die voor onmogelijke keuzes worden gesteld. De lezer kan niet anders dan zich afvragen: wat zou ik doen in deze situatie? Luke Warren heeft zijn leven lang wolven bestudeerd in de bossen van Canada. Hij begrijpt hen beter dan zijn eigen gezinsleden. Op een nacht krijgt hij een auto-ongeluk en belandt dodelijk gewond in het ziekenhuis. Zijn volwassen zoon Edward en zijn puberdochter Cara beslissen samen over het lot van hun vader. Moeten ze wachten tot Luke uit zijn coma ontwaakt? Of mag hij waardig sterven? 'Een geweldige pageturner over een meeslepend onderwerp.' Kirkus Reviews

'Picoult schrijft met een uitzonderlijke begaafdheid en zonder pretenties.' Stephen King

Het huis op de klif Felicity Hayes-McCoy 2018-08-28 'Het huis op de klif' ('The Library at the Edge of the World') van Felicity Hayes-McCoy is een roman in de traditie van Maeve Binchy en Erica James. Herkenbaar voor alle 'sandwich'-vrouwen, die net als Hanna voor én hun (bijna volwassen) kinderen én hun ouder wordende ouders zorgen. Hanna Casey werkt als bibliothecaresse in het Ierse kustdorp Finfarran - dat wil zeggen, ze rijdt de boekenbus langs de afgelegen boerderijen en huizen hier aan het eind van de wereld. Terwijl haar dochter Jazz de wereld verkent als stewardess en haar moeder Mary steeds eigenaardiger wordt, besluit Hanna dat het tijd wordt om haar eigen leven op de rit te krijgen. Maar als de bibliotheek dreigt te sluiten, wordt Hanna tegen wil en dank de spil van het conflict tussen dorpsbewoners en gemeente. Felicity Hayes-McCoy is

geboren en getogen in Ierland. Ze schrijft al haar hele leven, van scenario's voor radio en tv tot boeken. 'Dompel jezelf onder in deze heerlijke feelgoodroman en reis af naar het eind van de wereld.' - Sunday Independent
Blundert door Holly Smale 2015-12-22 Harriet Manners weet best veel. Zo weet ze dat een gemiddeld mens 100 kilo per jaar eet, al doet haar zwangere stiefmoeder hard haar best hier overheen te gaan. Maar wat Harriet níet weet is wat haar rol binnen het gezin wordt als de baby er straks is. Een modellenklus in Japan is dé kans om er tussenuit te glippen. Zal Geek Girl haar draai vinden aan de andere kant van de wereld?

Op weg naar huis Eleanor Brown 2011-10-09 Waarom kan Rose de man van haar dromen maar niet krijgen? Waarom heeft Bean haar flitsende leventje in New York de rug toegekeerd en waarom is Cordy na jaren gereisd te hebben ineens weer thuis neergestreken? Ongelukkig in werk, leven en liefde keren de

zussen Andreas tegelijkertijd terug naar hun ouderlijk huis, op het eerste gezicht om voor hun zieke moeder te zorgen. Maar elke zus heeft een verborgen agenda, en ze zijn vooral ook thuisgekomen om hun wonden te likken. Wat hebben de huiselijke en verlegen oudste zus, de wilde middelste en de bohemien jongste zus nou eigenlijk gemeen? Maar al vliegen ze elkaar meestal flink in de haren, ergens diep vanbinnen houden ze van elkaar. Het kleine, slaperige stadje Barnwell en de onverwachte band die tussen de drie zussen ontstaat zorgen uiteindelijk voor veel meer goeds dan waar ze ooit op hadden durven hopen.

Een Lot Van Draken (Boek #3 In De Tvenaarsring) Morgan Rice 2014-08-10 "DE TOVERNAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct succes: samenzweringen, intriges, mysterie, dappere ridders en opbloeiende relaties, compleet met gebroken harten, bedrog en verraad. Het zal je urenlang boeien, en is geschikt

voor alle leeftijden. Aanbevolen voor de permanente collectie van alle liefhebbers van fantasy." --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos EEN LOT VAN DRAKEN (Boek #3 in de Tvenaarsring) neemt ons verder mee op Thors epische reis om een krijger te worden, terwijl hij over de Vuurzee naar het Eiland van de Mist reist. Het is een meedogenloze plek, en Thors krachten en vaardigheden ontwikkelen zich terwijl hij traint. Zijn vriendschappen versterken zich terwijl ze tegenslagen moeten doorstaan, erger dan ze zich hadden kunnen voorstellen. Maar wanneer ze het tegen onvoorstelbare monsters moeten opnemen, worden de Honderd al snel een strijd op leven en dood. Niet iedereen zal het overleven. Thor wordt geteisterd door zijn dromen en zijn mysterieuze ontmoetingen met Argon. Hij wil meer weten over wie hij is, wie zijn moeder is, en wat de bron van zijn krachten is. Wat is zijn lotsbestemming? In de Ring loopt ondertussen de situatie uit de hand. Kendrick

wordt gevangen genomen en het is aan Gwendolyn om hem te redden, en de Ring te beschermen door haar broer Gareth van de troon te stoten. Samen met haar broer Godfrey zoekt ze naar aanwijzingen om de moordenaar van haar vader te vinden, en komen ze dichtertot elkaar. Maar Gwendolyn graaft te diep, en komt in een levensgevaarlijke situatie terecht. Gareth doet een poging om het Zwaard van het Lot op te tillen en leert wat het betekent om Koning te zijn. Hij wordt opgeslokt door zijn eigen machtsmisbruik. Hij regeert meedogenloos en wordt paranoïde. Terwijl men de moordenaar van de Koning steeds dichtertot het spoor komt, dringen de McClouds dieper door in de Ring, en het Koninklijk Hof is in groot gevaar. Gwen verlangt naar Thors terugkomst, naar het moment dat ze weer samen zullen zijn. Maar met de machten die hen in de weg staan, is het nog maar de vraag of dat ooit zal gebeuren. Zal Thor de Honderd overleven? Zal het Koninklijk Hof ten val

worden gebracht? Zal MacGills moordenaar gevonden worden? Zal Gwen Thor weer zien? En zal Thor eindelijk het geheim van zijn lotsbestemming te weten komen? EEN LOT VAN DRAKEN is een episch verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges en politieke machinaties, van volwassen worden, van gebroken harten, van bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt naar een wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken. "Had vanaf het begin mijn aandacht en liet die niet los... Dit verhaal is een ongelofelijk avontuur in een hoog tempo, vanaf het begin vol actie. Het wordt nooit saai." --Paranormal Romance Guild {over Turned} "Boordevol actie, romantiek, avontuur en spanning. Haal deze in huis en wordt opnieuw verliefd." --vampirebooksite.com (over Turned)

Kompas van Noach Anne Tyler

2010-09-01 Liam Pennywell is eenenzestig, gescheiden en niet langer welkom op zijn werk. Hij besluit een nieuw en soberder leven te gaan leiden en verhuist naar een bescheiden appartement in een mindere buurt. De dag na de verhuizing wordt hij wakker in een ziekenhuisbed en herinnert hij zich niets van de overval waar hij slachtoffer van is geworden. Liam gaat na het voorval op zoek naar verloren herinneringen en ontmoet op zijn zoektocht een ongewone vrouw en een nieuwe liefde. Het kompas van Noach gaat over herinneringen, liefde en verlies, maar bovenal over een man die langzaam beseft dat gewoon een rustig leven leiden misschien niet genoeg is.

Zilveren zicht Anne Bishop
2016-03-11 Als het geweld opblaait tussen mensen en Anderen, staat Meg voor een moeilijke keuze. Wie kan ze nog vertrouwen? Het derde boek over Meg, Simon en de Anderen. 'Zilveren zicht' van Anne Bishop is het derde deel in de serie De Anderen. De boeken van Anne Bishop zijn

een aanrader voor alle lezers die zijn opgegroeid met 'Buffy the Vampire Slayer', 'Charmed', 'Twilight' en de 'Mortal Instruments'-serie Meg heeft zo veel doorstaan in de paar maanden dat ze nu in het Stadspark woont dat het haar soms duizelt - letterlijk. Haar vrienden, zowel mens als Ander, zijn geschokt als ze ontdekken hoe zwaar deze maanden voor Meg eigenlijk zijn geweest. Zelfs Simon, leider van het Stadspark en Megs vriend, heeft geen pasklare oplossing voor dit probleem, maar hij is vastbesloten die te vinden. Ondertussen worden Monty en zijn collega's bij de politie geconfronteerd met de gevolgen van het voortdurende stoken door de aanhangers van Mensen Altijd Eerst. Het geweld laait op, tussen mensen en Anderen, maar ook tussen mensen onderling, zoals Monty ontdekt... De toekomst van de mensheid hangt aan een zijden draadje, en alle ogen, van mensen en Anderen, zijn gericht op Monty, Simon en Meg - altijd Meg...

6 tot 8 zwarte mannen David Sedaris 2013-10-30 Als u alleen al bij de gedachte aan de naderende feestdagen de neiging voelt opkomen om te gaan roepen om een pruik of mijter, overweeg dan eens om uw koffertje met vermommingen aan te vullen met de nieuwe en uitgebreide versie van 6 tot 8 zwarte mannen van David Sedaris. Het is licht, het is draagbaar en het is makkelijk te verbergen onder uw tabberd of baard. En het is nu aangevuld met nog eens zes verhalen met de feestdagen als thema (waarvan er één niet eerder werd gepubliceerd), ideaal gezelschap tijdens de lange uren onder de feestverlichting. Maar ook als u deze dagen gewoon christelijk viert of als u er de voorkeur aan geeft uw vrije dagen te besteden aan het bereiden van een kalkoen, om maar iets te noemen, of het bakken van grappig bedoelde koekjes, zult u dit boek niet willen missen. U treft er bijvoorbeeld het tijdloze verhaal 'Holidays on Ice' in aan, waarin de strijd van de als warenhuiskabouter

verklede jongeman wordt vereeuwigd. U vindt hier ook het verhaal 'Dinah de kersthoer', waarin het gezin Sedaris zich openstelt voor een onverwachte, op Maria Magdalena gelijkende bezoeker. Dit en de vier andere favoriete vertellingen zijn nu aangevuld met zes nieuwe verhalen waarin verslag wordt gedaan van de manier waarop je een verschijnsel als de paashaas aan Fransen kunt uitleggen, hoe Halloween eruitziet ten burele van de keuringsarts, iets over de verwarrende tradities waarmee het kerstgebeuren (maar dan sinterklaas geheten) in andere landen (zoals Nederland, bijvoorbeeld) omgeven kan zijn en een geheel nieuw verhaal over de wijze waarop een kerstviering ten plattelande verkeerd kan uitpakken.

Vergeef me Wally Lamb 1999 De levensgeschiedenis van een Amerikaanse eeneiige tweeling van wie er één schizofreen is.
Vleugelslag Wally Lamb 2010-10-25 De sublieme roman van de auteur van *Vergeef me*

en Walvismuziek In zijn roman Vleugelslag onderzoekt Lamb hoe oorlog en geweld mensenlevens onherroepelijk doen ontsporen. Mythen, psychologie en een familiegeschiedenis die vele generaties teruggaat, vormen de bouwstenen van deze roman. Wally Lamb heeft met dit boek een literaire krachttoer geleverd, een meditatie over het menselijk tekort en tegelijkertijd een onverschrokken maar liefdevolle karakterstudie - precies datgene wat zijn vele fans van hem verwachten. Als de 47-jarige docent Caelum Quirk en zijn vrouw Maureen, een schoolverpleegster, naar Colorado verhuizen, komen ze beiden op dezelfde middelbare school te werken. In 1999 keert Caelum voor een paar dagen terug naar zijn geboorteplaats Three Rivers, Connecticut, om bij zijn stervende tante te zijn. Wanneer hij op een morgen de televisie aanzet, ziet hij beelden van hun school: Columbine High School, waar zich op dat moment een drama afspeelt. En hij weet: zijn

vrouw is die dag op de school aan het werk. Maureen bevindt zich inderdaad in de school en is getuige van het bloedbad. Wonderbaarlijk genoeg overleeft ze het drama, maar ze betaalt daarvoor een hoge tol: ze kan het trauma niet te boven komen. Caelum en Maureen ontvluchten Colorado om op de familieboerderij in Three Rivers een illusie van veiligheid te hervinden. Terwijl Maureen er alles aan doet om weer de oude te worden, stuit Caelum in een van de slaapkamers van het huis op oude dagboeken, brieven en krantenknipsels. Het intrigerende verhaal dat zij vertellen omspant vijf generaties Quirks, vanaf de Amerikaanse burgeroorlog tot Caelums eigen problematische jeugd. Stukje bij beetje reconstrueert Caelum het leven van de vrouwen en mannen wier erfenis hij met zich meedraagt en hij ontdekt de schokkende waarheid over zijn eigen afkomst. Lang begraven gevoelens van angst, boosheid, schuld en verdriet komen boven - maar leiden ook tot inzicht en tot hoop voor de

toekomst. Vleugelslag is een prikkelende en aangrijpende roman. Wally Lamb toont zich een virtuoos verteller die dankzij een verscheidenheid aan stemmen en een bonte verzameling personages een beeld weet te geven van het mensdom in al zijn facetten. De vorige twee boeken van Wally Lamb, *Walvismuziek* en *Vergeef me*, hebben veel lezers geraakt, dankzij hun levendige verteltrant, groot psychologisch inzicht en bijtende humor. Een van de critici noemde Wally Lamb een 'hedendaagse Dostojevski', wiens personages niet alleen worstelen met hun verleden, maar ook met een 'spottende, sadistische God', in wie ze niet geloven, maar tot wie ze zich niettemin wenden in tijden van nood. (New York Times) '*Brave meiden* Karen M. Lutz 2012-11-10 Nadat ze door haar verloofde voor het altaar in de steek is gelaten, wil Zadie Roberts niets meer met de liefde te maken hebben. Gelukkig weet ze samen met haar beste vriend Grey en een paar flessen wijn haar mislukte

huwelijksavontuur aardig te verdringen. Dan kondigt Grey zijn verloving aan met Zadies nuffige nichtje Helen, die haar tot overmaat van ramp als bruidsmeisje vraagt. Zadie haat Helen en haar perfecte blonde leven, maar kan geen nee zeggen. Het vrijgezellenfeestje met Helen en haar vervelende vriendinnen is een ramp. Tot iedereen is ingedronken, de parelkettingen af en alle remmen losgaan. De party loopt helemaal uit de hand. Zadie staat voor een dilemma. Moet zij Grey vertellen wat er met Helen is gebeurd die nacht?

Gideons strijd Preston & Child 2012-05-21 Gideon Crew. Scherpschutter, hacker en inbreker. Een man met een missie... Als er een verhoogde radioactieve straling boven New York wordt gemeten, wijst alles op een dreigende nucleaire aanval. Het ondenkbare staat te gebeuren: binnen tien dagen zal een grote Amerikaanse stad in rook opgaan door een terroristische aanslag. Gideon Crew heeft tien dagen om een mogelijke

ramp te voorkomen, maar tegen wie is de dreiging eigenlijk gericht? Douglas Preston & Lincoln Child vormen al vijftien jaar een succesvol schrijversduo. Van hun bestsellerserie over FBI-agent Pendergast zijn meer dan 300.000 exemplaren verkocht in Nederland en Vlaanderen. Gideons strijd is het tweede deel in de Gideon Crew serie.

De wettelozen John Grisham
2018-10-31 In De wettelozen keert John Grisham terug naar het fictieve Ford County in de staat Mississippi, waar zijn debuut De jury en het latere Het dossier zich afspeelden. In zeven misdaadverhalen vertelt de succesvolste thrillerschrijver ter wereld over mannen en vrouwen die in aanraking komen met de minder fraaie aspecten van de Amerikaanse samenleving. Zoals de broers en moeder van een terdoodveroordeelde die naar zijn executie gaan... de vreemdeling die misstanden in verzorgingstehuizen aan het licht brengt en daar zelf schatrijk van wordt... de

advocaat die alles zat is en er met het geld van zijn cliënten vandoor gaat... de vader van een slachtoffer die de advocaat van de tegenpartij ter verantwoording roept... John Grisham heeft zeven meeslepende verhalen geschreven over mensen die proberen te overleven in een wereld die niet perfect is. De misdaad is voelbaar, de verhalen zijn soms ontroerend, soms grappig, en laten altijd een diepe indruk achter.

Dokter in Ierland Patrick Taylor 2011-01-05
Ballybucklebo: een schilderachtig dorpje in Noord-Ierland. De jonge dokter Barry Lavery komt daar terecht in een kleine huisartsenpraktijk bij de felle, oudere dokter O'Reilly. Maar al spoedig neemt Barry het motto van zijn strijdlustige baas over: laat de patiënten nooit de overhand krijgen! Want de kleurrijke dorpsbewoners, onder wie een malafide majoor, een zwanger dienstmeisje en een hond genaamd Arthur Guinness, stellen de onervaren jonge huisarts ernstig op de prof.

Als Barry volhoudt zal hij nog veel kunnen leren over het leven en de liefde - tussen de groene heuvels en dalen van het charmante Ballybucklebo.

Eeuwige leven Gena

Showalter 2018-04-17 Everlife
Je eerste leven is nog maar het begin... Na je dood kies je voor Myriad of Troika, twee rijken die in eeuwige strijd met elkaar verwickeld zijn. Deel 3 De oorlog tussen Troika en Myriad is nog lang niet voorbij. Tenley heeft gekozen voor Troika, maar werkt in het geheim samen met Killian. Hoewel hij bij de vijand hoort, kan Tenley hem maar niet uit haar hoofd zetten. Zal haar liefde voor Killian hen redden of betekent die juist de ondergang wanneer de duisternis van Myriad letterlijk steeds dichterbij komt? In het slot van de Everlife-trilogie moet Tenley alles op alles zetten om de rijken van het Eeuwige leven tot elkaar te brengen en de mensen van wie ze houdt te redden. "Een inventieve fantasywereld met geweldige personages." - Kirkus Reviews
"Origineel en gelaagd. Het

boek heeft een epische draagwijdte." - Publishers Weekly

Twee graven Preston & Child
2013-08-05 Preston & Child
Twee graven 'De namen Preston & Child op het omslag van een boek garanderen een unieke leeservaring, en Twee graven levert de spanning en sensatie die de lezer verwacht van de twee meesters. The Washington Post Twaalf jaar lang dacht FBI-agent Aloysius Pendergast dat zijn vrouw was verongelukt. Toen werd hem verteld dat ze was vermoord. En nu ontdekt hij dat Helen nog leeft... maar dan wordt ze, recht voor zijn ogen, ontvoerd. Dit is echter pas het begin van een nog gruwelijker verhaal, waarbij een seriemoordenaar paniek zaait in New York. Pendergast is de enige die de moordenaar kan vinden. De jacht brengt hem tot diep in de ondoordringbare bossen van Zuid-Amerika, een plek waar hij herinnerd wordt aan het oude gezegde: Wie uit is op wraak, doet er wijs aan twee graven te delven. Douglas Preston & Lincoln Child zijn al

jaren een succesvol schrijversduo. Hun populaire thrillers over special agent Pendergast, waaronder Koortsdroom en Weerwraak, verschijnen wereldwijd in achttien landen.

Twintig regels liefde Rowan Coleman 2016-03-02 Wat als je nog maar één kans had? Eén kans om een brief achter te laten voor degene van wie je houdt? Wat zou je dan schrijven? Realistisch maar ook emotioneel Tijdens haar nachtdiensten schrijft verpleegkundige Stella brieven voor haar patiënten. Daarin vertellen ze aan hun geliefden over hun gedachten, hun gevoelens, en over hun laatste wens. Soms staan er praktische tips in - hoe werkt een wasmachine? - en soms ouderlijk advies - hoe word je een goede vader? Stella belooft dat ze de brieven pas na hun dood zal versturen. Maar dan breekt ze die belofte: er is één brief waarvan ze vindt dat ze die op tijd moet posten, om iemand een laatste kans te geven op verzoening en een goede afloop... De pers over

Twintig regels liefde 'Hartverscheurende roman.' Libelle 'Niet weg te leggen is het ontroerende Twintig regels liefde van Rowan Coleman, die sentimentaliteit vakkundig omzeilt.' Margriet 'Ik kan nauwelijks in woorden uitdrukken hoe goed ik dit boek vond. Het maakte me aan het lachen en aan het huilen en ik kon niet stoppen met lezen.' Katie Fforde 'Coleman heeft dit ontroerende verhaal met hartverscheurende brieven toch goed weten te vertellen. Ondanks het gegeven dat het onderwerp zwaar en realistisch is, voelt het nergens te zwaar.' Hebban.nl

Zolang ik jou heb Susan Crandall 2019-02-19 *Zolang ik jou heb* van Susan Crandall is een historische roman die zich afspeelt in het Mississippi van de jaren zestig, en is zeer geschikt voor liefhebbers van Een keukenmeidenroman en Spaar de spotvogel. In de zomer van 1963 loopt de negenjarige Starla weg bij haar strenge oma in Mississippi. Ze wil naar Nashville, waar haar moeder naartoe is gegaan om

een beroemd zangeres te worden, toen Starla nog maar drie jaar was. Op een eenzaam landweggetje krijgt het meisje een lift van Eula, een zwarte vrouw die in haar eentje onderweg is met een blanke baby. Tijdens de reis, die haar leven voorgoed zal veranderen, begint Starla te beseffen wat het werkelijk betekent om familie te hebben. Een coming-of-ageverhaal en tegelijk een schitterende vertelling over moed en vriendschap.

De moeder

De rode jager Lisa Unger
2017-05-10 Negentien jaar geleden viel het tot dan perfecte leven van Claudia in duigen toen ze het slachtoffer werd van een seksuele aanranding in haar eigen huis. Ze bleef achter met een verkruimelend huwelijk, een jonge dochter en een gevoel van angst dat nooit leek weg te gaan. Jaren later is Claudia een succesvolle blogger die bekend is om haar stijlvolle renovaties van huizen. Dan komt een woning op haar pad waartoe ze op onverklaarbare wijze wordt aangetrokken. Een huis

waarvan gefluisterd wordt dat het een duistere geschiedenis heeft en dat het vol zit met verborgen verrassingen. Zoey was als kind getuige van de vreselijke dood van haar ouders in hun huis. Datzelfde huis. Nu is Zoey 'de rode jager', een vigilante en expert in gevechtscunsten met maar één doel: wraak. Wraak op de mannen die haar leven verwoestten. Het is tijd om te boeten. Claudia besluit het huis te kopen, ondanks herhaalde waarschuwingen. Ze zet een ketting van gebeurtenissen in gang waardoor zij en Zoey op hetzelfde pad terechtkomen. Een pad dat leidt naar ernstig gevaar. Finaal zullen Zoey en Claudia de confrontatie met hun verleden moeten aangaan om zichzelf en hun families te redden.

Kind van sneeuw Eowyn Ivey
2011-12-22 Kind van sneeuw is prachtig van opzet en toon, betoverend van begin tot einde, een buitengewone prestatie. Alaska 1920. Mabel en Jack hebben het zwaar. Jack gaat gebukt onder de enorme hoeveelheid werk op de

boerderij en Mabel worstelt met de eenzaamheid en het verdriet over het feit dat zij geen kinderen kunnen krijgen. Bij de eerste sneeuwval van het seizoen bouwt het echtpaar in een opwelling een kleine sneeuwpop. De volgende morgen is het sneeuwkind verdwenen, maar plotseling vangen ze een glimp op van een blond meisje dat door het bos rent. Het kleine meisje, dat zichzelf Faina noemt en zo uit een sprookje lijkt te zijn gewandeld, verovert al snel Jack en Mabel's hart. Ze zien haar maar al te graag als hun dochter. Maar in Alaska zijn leven en dood onvermijdelijk met elkaar verbonden. Wat het echtpaar van Faina leert verandert hun leven voor goed. Eowyn Ivey vond de inspiratie voor deze roman in een Russisch sprookje over een sneeuwmeisje. Op de kinderafdeling van een bibliotheek vond zij het verhaal, met tekeningen van een illustratrice uit Alaska. Eowyn was gegrepen door de leegte en eenzaamheid, maar ook de magie van het

landschap dat zoveel gelijkenis vertoonde met dat uit haar jeugd. Zij las het oorspronkelijke verhaal en baseerde daarop haar debuutroman.

Moranthologie Caitlin Moran 2013-09-06 In haar wereldwijde bestseller *How to be a woman*, die in 23 landen is vertaald, had Caitlin Moran slechts één onderwerp: de vrouw. In deze verzameling award-winnende columns gaat ze de rest van de wereld te lijf: van cafeïne tot Keith Richards, Twitter, Lady Gaga tot boerka's en het auteursrechtelijk vastleggen van je eigen kapsel. Taboedoorbrekend, hilarisch en ontroerend.

De ongenode gasten Sadie Jones 2012-09-18 Na de plotselinge dood van haar eerste man blijft Charlotte achter met drie kinderen. Ze hertrouwt, maar het gezin heeft het niet breed en leeft in de angst hun geliefde landhuis te verliezen. Op de twintigste verjaardag van haar dochter vindt er vlakbij een treinramp plaats. Verschillende gestrande passagiers zoeken onderdak bij

hen, onder wie een merkwaardige figuur uit Charlottes verleden. De ongenode gasten zorgen voor een avond om nooit te vergeten; in de grote verwarring wordt iedereen geconfronteerd met zijn eigen demonen. De ongenode gasten begint als een roman van Jane Austen, maar Sadie Jones leidt op magistrale wijze de chaos in het landhuis naar een onverwacht en shakespeariaans einde.

Prins der getijden Pat Conroy
1999 Een footballcoach uit Zuid-Carolina vertelt aan de psychiater van zijn geestesziek geworden zusje hun levensgeschiedenis.

10 blind dates Ashley Elston
2019-10-22 Een hilarische en hartverwarmende YA-romance over vriendschap, liefde en familie. De filmrechten van 10 blind dates zijn verkocht aan de makers van de Netflix-hit *To All the Boys I've Loved Before!* Sophie wil maar één kerstcadeau: een beetje vrijheid van haar overbeschermende ouders. Wanneer die besluiten de

kerstdagen ergens anders te vieren, verheugt Sophie zich op wat privétijd met haar vriendje Griffin. Totdat ook Griffin behoefte aan vrijheid blijkt te hebben... Met een gebroken hart vlucht Sophie naar het huis van haar grootouders, om samen met de rest van haar familie de feestdagen door te komen. Haar oma bedenkt een (niet zo) briljant plan om Griffin te vergeten: de komende tien dagen zal ieder familielid een blind date voor Sophie organiseren. Zo regelt haar nichtje Sara een superknappe jongen én kaarten voor een exclusief feest. En haar gekke tante Patrice bezorgt Sophie de hoofdrol in een levende kerststal - met een jongen die nauwelijks tot haar schouders komt én een krijgende baby. Wanneer Griffin haar toch smeekt om een tweede kans, is Sophie in de war. Zou het kunnen dat ze gevoelens heeft voor iemand anders?

Het geluk, hier en nu Matthew Quick
2014-05-16 Als de moeder van Bartholomew Neil overlijdt, stort zijn wereld in

elkaar. Hij is negenendertig, woont nog thuis en heeft geen idee hoe hij zonder haar verder moet. Dan vindt hij in een lade tussen haar spullen een 'Bevrijd Tibet'-brief van Richard Gere. In een aandoenlijke en wanhopige poging zijn verdriet een plek te geven, begint hij een eenzijdige briefwisseling met de wereldberoemde acteur - ervan overtuigd dat zijn moeder Richard Gere stiekem zou hebben gekend. Ondertussen maken verschillende buurtgenoten zich zorgen om Bartholomew, onder wie een priester die van zijn geloof is

gefallen en een bibliothecaris die zegt ooit door buitenaardse wezens te zijn ontvoerd. Ze besluiten hem mee te nemen en op zoek te gaan naar de biologische vader van de eenzame Bartholomew. De zoektocht brengt ze een roadtrip, een avontuur, vriendschap en veel meer dan ze ooit hadden durven dromen. Het geluk, hier en nu is honderd procent feelgood en honderd procent onvergetelijk. 'De romans van Matthew Quick zijn een must' - The New York Times 'Origineel, grappig en optimistisch' - Graeme Simsion, auteur van Het Rosie Project