

# The Seance John Harwood

As recognized, adventure as competently as experience just about lesson, amusement, as without difficulty as treaty can be gotten by just checking out a ebook **The Seance John Harwood** also it is not directly done, you could put up with even more in the region of this life, all but the world.

We provide you this proper as without difficulty as simple exaggeration to get those all. We find the money for The Seance John Harwood and numerous book collections from fictions to scientific research in any way. in the midst of them is this The Seance John Harwood that can be your partner.

The Ghost Writer John Harwood  
2011-02-15 Viola Hatherley was a writer of ghost stories in the 1890s whose work lies forgotten until her great-grandson, as a young boy in Mawson, Australia, learns how to open the secret drawer in his mother's room. There he finds a manuscript, and from the moment his mother catches him in the act, Gerard Freeman's life is irrevocably changed. What is the invisible, ever-present threat from which his mother strives so obsessively to protect him? And why should stories written a century ago entwine themselves ever more closely around events in his own life? Gerard's quest to unveil the mystery that shrouds his family, and his life, will lead him from Mawson to London, to a long-abandoned house and the terror of a ghost story come alive.

Het feestmaal van John Saturnall  
Lawrence Norfolk 2012-11-21 Het feestmaal van John Saturnall is een verpletterende historische roman, waarin het leven van een wees wordt gevolgd - van stomende keukens tot verboden slaapkamers, van bloederige slagvelden tot eeuwenoude magische wouden. Feit en fictie worden door Lawrence Norfolk verweven tot een rijk, amitieus en betoverend verhaal over het leven en de liefde in de

zeventiende eeuw. Het is 1625. Een moeder en haar zoon uit het dorpje Buckland zijn op de vlucht geslagen: ze worden op de hielen gezeten door een groep woeste dorpingen die denken dat zij een heks is. Ze verschuilen zich in het bos, waar de moeder haar zoon eeuwenoude recepten onthult. De zoon, John, wordt naar het landgoed Buckland Manor gebracht, waar hij tewerkgesteld wordt in de omvangrijke ondergrondse keukens. Eerst slijt hij zijn dagen als bordenwasser, maar vanwege zijn gevoel voor smaak mag hij al snel als kok werken. Een speciaal gerecht dat voor koning Charles bestemd is, brengt John in contact met Lucretia Fremantle, de eigenwijze dochter des huizes. Terwijl de Engelse Burgeroorlog op het punt van uitbreken staat, stort John zich in een gepassioneerde en gevaarlijke relatie met Lucretia. Lawrence Norfolk is de auteur van de wereldwijde bestsellers Het woordenboek van Lemprière, De neushoorn van de paus en In de gedaante van een beer. Norfolk woont in Londen met zijn vrouw en kinderen. 'Fenomenaal. Het feestmaal van John Saturnall behoort tot de allerbeste historische romans ooit geschreven.' - The Times

**Noormannen** John Haywood 2017-06-02  
'Noormannen: de Vikingsaga 793-1241'

van John Haywood beschrijft de rijke cultuur van de Vikingen in de volle breedte. Dit indrukwekkende boek volgt de weg van de Vikingen vanaf hun Noorse godenwereld in de achtste eeuw tot hun plek in het christelijke Europa in de dertiende eeuw. Het vertelt over de taal, de kunst en de technologie, de wetten en gebruiken en het belang van de Noorse mythologie. Haywood schrijft aantrekkelijk proza, waardoor het verhaal voor een breed publiek toegankelijk wordt. Hij beschrijft de aanvallen in het noorden van Europa, de moord op de skald en over verhalenverteller Snorri Sturluson op IJsland. Haywood laat de saga's herleven en vertelt over historische plaatsen in Amerika, Azië en Europa, met de Noormannen als ontdekkingsreizigers, veroveraars en kruisvaarders. Een uniek en bijzonder lezenswaardig werk. Met een voorwoord van Luit van der Tuuk, de auteur van 'Vikingen'. Dr. John Haywood is een autoriteit op het gebied van de geschiedenis van oude beschavingen en de vroege middeleeuwen. Hij studeerde in Lancaster, Cambridge en Kopenhagen en doceerde aan de universiteit van Lancaster. Haywood schreef bijna twintig historische werken, waaronder 'De oude beschavingen' en 'Atlas van de wereldgeschiedenis'.

**La Séance** John Harwood 2013

**Wat ik mijn dochters nog wil vertellen** Elizabeth Noble 2013-10-16  
Hoe moet je het redden in een wereld zonder je moeder? Wie helpt je met het leven als je moeder is overleden? Wat geef je je dochters mee als je er niet meer bent? Als de ernstige zieke Barbara het einde van haar leven voelt naderen, realiseert ze zich dat ze nog veel te veel te vertellen heeft. Ze begint brieven te schrijven over de mogelijke successen en tegenslagen die haar vier dochters nog te wachten staan en waar ze zelf niet meer bij zal zijn. Aan Lisa, een

middertiger met bindingsangst. Aan Jennifer, die vastzit in een liefdeloos huwelijk. Aan Amanda, die met haar eindeloze reizen iedereen op afstand houdt. En aan Hannah, een tienermeisje dat afscheid moet nemen van de moeder die ze op handen draagt. Wat ik mijn dochters nog wil vertellen is een prachtig verhaal over familie, vrienden en de eindeloze mogelijkheden van een mensenleven.

**The Seance** John Harwood 2008

**Het zeezezen** John Ajvide Lindqvist 2011-10-01  
Wie de zee trotseert, daagt krachten uit die de verbeelding ver te boven gaan. Dat weten de bewoners van het eiland Domarö, dat hebben ze altijd al geweten. Maar langzamerhand wordt hun oeroude, geheime pact met het allesomsluitende water steeds minder sterk. En nu kan er van alles gebeuren ... Op een mooie winterse dag staan Anders en zijn zesjarige dochter Maja boven in de vuurtoren van het eilandje Gåvasten voor de kust van Stockholm, en kijken uit over het ijs, dat zo ver het oog reikt met sneeuw is bedekt. Als Maja aan de einder iets opmerkelijks ziet en op onderzoek uitgaat, eindigt het uitstapje in een nachtmerrie: Maja verdwijnt spoorloos en het gelukkige leven op het eiland is voorbij. De zee, een eeuwenoude bondgenoot van de eilanders, wordt steeds gulziger naar nieuwe offers. Een paar jaar later keert Anders naar het eiland terug. De verdwijning van Maja leidt een keten van eigenaardige en bovennatuurlijke gebeurtenissen in. Anders is inmiddels gescheiden, dronken en depressief. Dan ontvangt hij een hoopvol bericht: Maja is er nog steeds, maar op een plaats waar hij haar niet makkelijk kan bereiken, waar niets is wat het lijkt ...

**De weduwen van de donderdag** Claudia Pineiro 2010-04-08  
Achter hoge muren met zwaar vergrendelde deuren en omzoomd door surveillancehokjes,

bevindt zich de wijk Altos de la Cascada. Daarbuiten ligt de volkswijk Santa María de los Tegrecitos, de snelweg, de stad – de rest van de wereld. In Altos de la Cascada wonen gezinnen die er allemaal dezelfde weelderige levensstijl op na houden en die koste wat het kost willen behouden, of liever, verrijken. Een groep vrienden komt er wekelijks samen, ver weg van de nieuwsgierige blikken van hun kinderen, huishoudsters en echtgenotes die, uitgesloten van deze mannelijke bijeenkomsten, zichzelf gekscherend 'de weduwen van de donderdag' noemen. Maar dan op een avond gebeurt er iets waardoor de routine wordt verbroken: het land stort in en legt een duistere kant van dit 'perfecte' leven bloot. Een vlijmscherpe en humoristische roman over een besloten gemeenschap en een ironische bespiegeling van de hypocriete Argentijnse samenleving van de jaren negentig.

*Meneer Mac en ik* Esther Freud  
2015-04-20 Het is 1914. Thomas Maggs, de zoon van de plaatselijke kastelein, woont met zijn familie in een dorpje aan de kust van Suffolk. Het leven is rustig en wordt bepaald door de seizoenen, de visvangst en het boerenwerk. Tot op een dag een geheimzinnige Schot in het dorp arriveert. Mac – zo noemen de dorpingen hem als ze in het café over hem fluisteren – vertoont eigenaardig gedrag: hij trekt er op de vreemdste uren op uit om bloemen te bestuderen en tuurt vanaf het strand over de golven alsof hij naar een teken speurt. Mac is beter bekend als de architect Charles Rennie Mackintosh, en voor Thomas wordt hij al gauw een bron van fascinatie en verwondering. Juist als de vriendschap tussen Thomas en Mac begint op te bloeien, verklaart Engeland Duitsland de oorlog. De zomergasten verlaten het dorp en voor

hen in de plaats komen regimenten soldaten op doortocht naar België. Naarmate het brute oorlogsgeweld zwaarder op de kustgemeenschap drukt, worden de dorpingen wantrouwend jegens Mac. In dit gevoelige, meeslepende verhaal over een onwaarschijnlijke vriendschap schetst Esther Freud een levendig portret van een gemeenschap aan het thuisfront tijdens de Eerste Wereldoorlog, en van een man die een van de briljantste en meest miskende kunstenaars van zijn generatie was. *De vrouw die naar Kasghar fietste* Suzanne Joinson 2012-06-15 In 1923 reizen de Engelse zussen Lizzie en Eva naar de Chinese stad Kashgar. Onderweg helpen zij bij een bevalling, worden van toverij beschuldigd en gevangengenomen. In het huidige Londen hoort de eenzame, jonge Frieda dat ze de erfgename is van een pas overleden vrouw van wie ze nog nooit heeft gehoord. Het spoor wijst naar Kashgar.

**De zeventvoudige dood van Evelyn**  
**Hardcastle** Stuart Turton 2018-07-05 'Vanavond zal er op het bal iemand worden vermoord. Het zal geen moord lijken en de moordenaar zal dus niet worden gepakt. Herstelt u dat onrecht, dan wijs ik u de weg naar buiten.' Wat begon als een feest, eindigt in een tragedie. Terwijl het vuurwerk de donkere lucht boven het landgoed Blackheath doet opleven, wordt Evelyn Hardcastle, de jonge, mooie dochter van het huis, vermoord. Maar Evelyn zal niet slechts één keer sterven. Totdat Aiden, een van de genodigden op het feest, haar moord zal weten op te lossen, zal de dag zich steeds herhalen, elke avond eindigend met het fatale pistoolschot. De enige manier waarop deze cirkel kan worden doorbroken is door de moordenaar te identificeren. Maar iedere keer als de dag opnieuw begint, wordt Aiden wakker in het lichaam van een andere gast. En

iemand is vastbesloten om te voorkomen dat Aiden ooit uit Blackheath zal ontsnappen. De zeventvoudige dood van Evelyn Hardcastle is een unieke en bloedstollende roman waarin Agatha Christie, Downton Abbey, Cluedo en Groundhog Day samenkomen in een duizelingwekkend mysterie waaraan je niet kunt ontsnappen. Stuart Turton is een freelancereisjournalist die werkte in onder meer Shanghai en Dubai. De zeventvoudige dood van Evelyn Hardcastle is zijn debuutroman. Hij woont met zijn vrouw in West-Londen. 'Verbluffend. Wat een genot om jezelf over te geven aan dit boek, om met elke bocht in het doolhof weer op nieuwe ontdekkingen en zinderende wendingen te stuiten. Een triomf van een verhaal met op het laatste moment een reeks onthullingen die net zo adembenemend zijn als de finale van een vuurwerkshow.' THE GUARDIAN 'Adembenemend, verfrissend origineel, duivels ingenieus. Ik heb nog nooit eerder zoiets gelezen, een zegevierend boek. Ik wou dat ik het had geschreven.' A.J. FINN, AUTEUR VAN DE VROUW IN HET RAAM 'Misdadig slim. Complex, fascinerend en verbijsterend - een verbazingwekkend, ragfijn debuut.' THE TIMES

Tijgers in de nacht Fiona McFarlane  
2014-06-16 De 75-jarige weduwe Ruth woont alleen aan de Australische westkust. Haar twee zoons wonen ver weg, en in haar afgelegen strandhuis probeert ze de laatste jaren van haar leven zinvol door te brengen. Op een ochtend wordt Ruth angstig wakker. Ze is ervan overtuigd dat er een tijger in haar huis rondsluip. Dan krijgt ze totaal onverwacht bezoek van een exotische vrouw die beweert namens de regering voor haar te komen zorgen. Deze Frida weet met haar kordate optreden en charme een plek te veroveren in zowel Ruths hart als haar huis. Frida en de tijger: ze zijn er, en ze gaan niet meer weg. Maar

zijn ze wel wat ze lijken? Wie kan Ruth vertrouwen? En kan ze zichzelf nog wel vertrouwen? Beschreven door de ogen van Ruth geeft Tijgers in de nacht een bloedstollende en tegelijkertijd ontroerende inkijk in het leven van een vrouw die op zoek is naar houvast en liefde.

**De Egyptoloog** Arthur Phillips  
2013-12-11 Egyptoloog Ralph Trilipush is geobsedeerd door de apocriefe koning Atum-hadu, tevens dichter van erotische kwatrijnen. Het duistere labyrint opent zich in 1922 in de woestijn van Egypte, waar Pushy op zoek gaat naar de graftombe, en slingert zich dan een weg door Australische sloppenwijken, ballrooms in Boston, en via Oxford en de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog, naar een koninklijk hof in verval. Ondertussen begint een Australische detective aan de zaak van zijn leven: hij moet een moordenaar opsporen. En nog één. En misschien zelfs nog één. Zijn zoektocht voert hem de wereld over en eindigt in Egypte. Daar worden de beide verhalen in een explosieve climax samengesmeed. Het resultaat is een briljante expeditie vol literaire bravoure.

**Het victoriaanse huis** John Boyne  
2013-10-07 Van de auteur van De jongen in de gestreepte pyjama Op een koude, donkere avond arriveert Eliza Caine met de trein in Norfolk, waar ze een baan als gouvernante heeft aangenomen. Doodmoe dient ze zich aan bij Gaudlin Hall, haar nieuwe huis. Ze wordt er begroet door de twee kinderen die ze moet verzorgen – maar er zijn geen ouders, geen andere volwassenen, en niemand die haar mysterieuze werkgever vertegenwoordigt. Later die nacht in haar kamer gebeurt er iets beangstigends, en Eliza begint te vermoeden dat er iets helemaal mis is in Gaudlin Hall. Vanaf dat moment staat haar nog maar één ding te doen

als haar eigen leven en dat van de kinderen haar lief is: de lang verborgen geheimen van het huis ontrafelen en afrekenen met de demonen uit het verleden die zich in elk donker hoekje schuil lijken te houden. De pers over de boeken van John Boyne 'Diep ontroerend. Mooi en ingehouden geschreven.' The Wall Street Journal 'Krachtig en verontrustend.' USA Today 'Dit is het soort boek dat de miljoenen harten kan veroveren, en dat op een dag – terecht – het enorme succes van De jongen in de gestreepte pyjama zal overtreffen.' Bookzone

De kleine hand Susan Hill 2012-01-04  
Als boekhandelaar Adam Snow op weg naar huis de verkeerde afslag neemt, stuit hij op een vervallen landhuis. Bij de voordeur aangekomen voelt hij opeens de onmiskenbare sensatie van een kleine, koude hand die in de zijne glijdt. Eerst is Adam vooral in verwarring over het incident, maar al snel krijgt hij last van angstaanvallen en nachtmerries. Wanneer hij op onderzoek uitgaat, krijgt hij steeds vaker en steeds onheilspellender bezoek van de kleine hand... Susan Hill is schrijver en literair criticus. Ze is een fenomeen in Engeland vanwege haar meesterlijke griezelverhalen; in Nederland werd ze bekend met *De vrouw in het zwart* en *Het Venetiaanse masker*. Voor haar romans en literaire thrillers ontving ze diverse prijzen.  
[www.susan-hill.com](http://www.susan-hill.com)

Arthur en George Julian Barnes  
2012-08-28 Groot-Brittannië, eind negentiende eeuw. Arthur en George groeien op in verschillende werelden: Arthur in de gegoede middenklasse van Edinburgh, George in de pastorie van een klein plattelandsdorpje. Arthur zal dokter worden en een van de beroemdste schrijvers van zijn tijd, George blijft een eenvoudige, hardwerkende burger. Jaren later kruisen hun paden zich bij een

sensationele rechtszaak. George Edjali is half Indiaas en als zijn familie dreigbrieven ontvangt lijken deze uit racistische overwegingen geschreven. Dan blijkt George tot zijn verbazing zélf een verdachte en wordt hij zelfs veroordeeld. Als Arthur Conan Doyle, inmiddels schrijver van de beroemde Sherlock Holmes-verhalen, leest over het lot van zijn vroegere vriend, is hij vastbesloten de onschuld van George te bewijzen.

**De Doornappel** Linda Holeman  
2012-11-22 Liverpool, 1823; na de dood van haar moeder is de elfjarige Linnet overgeleverd aan de grillen van haar stiefvader. Na de eerste keer, waarbij hij zelf toekijkt, dwingt hij haar dagelijks tot prostitutie, na afloop van haar lange werkdag in de boekbinderij. Op een avond wordt ze mishandeld door een perverse klant die haar prachtige blonde haar afknipt en haar zwaar verwondt aan haar linkerborst. Ze balanceert op het randje van de dood en besluit daarna haar stiefvader voorgoed te verlaten. Ze huurt een kamer bij een hoerenmadam en terwijl ze het eeuwenoude beroep uitoefent, spaart ze voor de overtocht naar Amerika, waar ze met haar ongebooren kind een nieuw leven hoopt te beginnen. Maar ze wordt beroofd en haar kind wordt dood geboren. Dan is er eindelijk iemand die zich over haar ontfermt, en na een periode van relatieve rust krijgt ze de kans om haar geluk in India te beproeven, een kans die ze met beide handen aangrijpt. In Calcutta leert ze als respectabele jonge vrouw de luxe van het koloniale leven kennen en terwijl ze betoverd raakt door de kleuren en geuren van India, wordt ze toch door haar oude leven ingehaald en ziet ze zich gedwongen een ingrijpend besluit te nemen...

*De schimmen* Cesar Aira 2013-04-08  
Buenos Aires, de laatste dag van het

jaar. De toekomstige bewoners van een flatgebouw in aanbouw komen een kijkje nemen terwijl de bouwvakkers nog volop aan het werk zijn. In de conciërgewoning heeft de nachtwaker met zijn gezin al zijn intrek genomen. Het bouwstof heeft echter ook een aantal ongewone bewoners van de wolkenkrabber zichtbaar gemaakt: grote, knappe schimmen die door het gebouw zweven. Pattri, de dochter van de conciërge, is het meest gefascineerd door hen, en de waarschuwingen van haar moeder slaat ze in de wind. Hoe ver zal Pattri zich laten meeslepen en hoe gevaarlijk is dat voor haar? Het meesterlijke verteltalent van César Aira voert ons mee naar een andere wereld. Pas als de lezer De schimmen uit heeft, valt alles op zijn plaats en krijgen alle bouwstenen, met terugwerkende kracht en op geheel eigen wijze, hun volle betekenis.

De damesparade Bridget Asher

2009-04-15 Lucy is al een half jaar weg bij haar man. De charmante Artie bleek er een hele rits vriendinnen op na te houden. Wanneer Lucy van haar moeder hoort dat hij ernstig ziek is keert ze terug naar huis. Maar Lucy is niet in staat Artie te vergeven. In een vlaag van woede belt ze alle vrouwen die in zijn adresboekje staan. Ze had absoluut niet verwacht dat Arties liefjes stuk voor stuk komen opdagen om afscheid te nemen. De zwerm dames, in allerlei soorten en maten, delen elkaars geheimen, lachen en huilen samen. Maar Lucy weet één ding zeker de grootste verrassing moet nog komen!

**De vrouw van de vuurtorenwachter**

Karen Viggers 2019-08-15 In De vrouw van de vuurtorenwachter is Mary aan het einde van haar leven. Wanneer ze op een ochtend een brief krijgt van iemand die ze nooit meer hoopte te zien, dreigt het geheim dat haar al tientallen jaren achtervolgt, uit te komen. Ze weet dat ze terug moet naar

Bruny, een eiland voor de kust van Tasmanië. Op het woeste, lege eiland heeft ze haar beste jaren doorgebracht met haar man, de vuurtorenwachter, en haar gezin, totdat een tragedie haar terugbracht naar de beschaving. Tom, Mary's jongste zoon, houdt net zoveel van Bruny als zij. Maar nadat hij een winter doorbracht op Antarctica kan hij zijn draai niet meer vinden. Dan ontmoet hij Emma, net terug uit Antarctica, en zij is alles wat Tom niet is: open, gastvrij en onbezorgd. De vrouw van de vuurtorenwachter is een prachtig, meeslepend verhaal over een moeder en zoon die worstelen met geheimen, verlies en hun eigen leven. Aan de rand van het meer Kate Morton 2015-10-08 Een heerlijk feelgoodverhaal met een vleugje mysterie. Alice Edevane is een intelligent, nieuwsgierig meisje van veertien dat opgroeit op een prachtig landgoed aan de rand van een meer in Cornwall. Ze schrijft graag verhalen, maar de mysteries die ze verzint verbleken bij wat haar familie te wachten staat: na afloop van een groots en schitterend zomerfeest met honderden gasten ontdekken de Edevanes dat hun jongste zoon Theo spoorloos is verdwenen. Het drama verscheurt de familie, en het landgoed blijft uiteindelijk verlaten achter. Bijna zestig jaar later kijkt Alice terug op een succesvolle carrière als schrijfster. Hoewel ze tevreden is met haar leven, knaagt de onopgeloste verdwijningszaak nog steeds aan haar. Honderden kilometers verderop logeert de jonge rechercheur Sadie Sparrow in het huis van haar grootvader in Cornwall. Tijdens een wandeling stuit ze op het oude landgoed – nu een overwoekerde ruïne. Haar nieuwsgierigheid is gewekt, waardoor een reeks gebeurtenissen in gang wordt gezet die Sadie en Alice samenbrengt. Als de schokkende waarheid eindelijk aan het licht

komt, blijkt het verleden nog lang niet afgesloten te zijn... De pers over Aan de rand van het meer 'Een spannend en boeiend verhaal, vol mysteries.' NBD Biblion 'Het is een zeer ontroerend en aangrijpend verhaal.' Hebban.nl

**De genoegens van mannen** Kate Williams  
2012-05-16 Spitalfields, Londen, 1840. Catherine Sorgeiul woont in een vervallen huis in de East End. Ze heeft weinig vrienden en weinig om de dagen door te komen, behalve haar eigen rijke fantasie. Maar dan vindt er een moord plaats. En nog een. De moordenaar heeft het voorzien op vrouwen en stopt als een soort merkteken haar in hun mond en vouwt hun armen en benen onder hen zodat het eruitziet als geknakte vleugels. Terwijl Catherine nieuwsgierig het nieuws over de moorden volgt, beseft ze langzamerhand dat geheimen uit haar eigen verleden verband houden met deze moorden en dat ze leeft in een wereld waarin niets is wat het lijkt, een wereld van seksuele obsessies, verraad en moord, en van een waarheid die beangstigender is dan iemand zich kan voorstellen. Kate Williams studeerde in Londen en Oxford. Haar boek over koningin Victoria werd door The Spectator gekozen tot boek van het jaar.

*De geest van Gruhukén* Michelle Paver  
2016-04-09 Wat is het? Wat wil het? Waarom is het zo boos? Januari 1937. Oorlogswolken verzamelen zich boven Engeland. Jack Miller, acht entwintig jaar oud, is wanhopig op zoek naar een beter leven. De kans om als radiotelegrafist deel te nemen aan een Noordpoolexpeditie grijpt hij dan ook met beide handen aan. Vijf enthousiaste mannen en acht husky sledehonden zeilen over de Barentssee in het licht van de middernachtzon richting Spitsbergen. Tenslotte bereiken ze de afgelegen, onbewoonde baai waar ze het komende jaar hun kamp zullen opslaan. Gruhukén. De

poolzomer is genadeloos kort. In de ondoordringbare duisternis voelt Jack zich steeds minder op zijn gemak. Een voor een worden zijn metgezellen gedwongen te vertrekken. Moet Jack met hen meegaan of zal hij alleen achterblijven met zijn hond Isaak om de expeditie te redden? De zee gaat be vriezen waardoor ontsnappen onmogelijk wordt. En Gruhukén is niét onbewoond... De geest van Gruhukén: de eerste roman voor volwassenen van bestsellerschrijfster Michelle Paver, extreem spannend en demonisch mysterieus. Als je ooit in het donker met bonkend hart wakker bent geschrokken, ervan overtuigd dat er nóg iets of iemand in de kamer aanwezig is, dan weet je precies hoe huiveringwekkend deze roman aanvoelt.

**In een ander licht** Clare Chambers  
2022-03-01 Esther, Christian, Penny en Donovan waren vroeger beste vrienden. Maar de groep viel uiteen en Esther heeft haar best gedaan alles te vergeten. Een toevallige ontmoeting brengt het verleden dichtbij... Esther Fairchild woont samen met haar broer Christian, en verdeelt haar tijd tussen het illustreren van kinderboeken en werken in een café. Een toevallige ontmoeting brengt de herinneringen aan haar buitengewone jeugd weer boven, met haar excentrieke ouders die zich niet druk maakten om kapotte spullen of gebrek aan geld. Esther en Christian gingen hun eigen gang in het grote verwaarloosde huis, waar een aangename chaos heerste en waar altijd plek was voor meer mensen. Zoals Donovan, die er regelmatig door zijn moeder gedumpt werd, en Penny, de vriendin van Christian. Een bizar ongeluk rukte de groep uiteen en maakte een einde aan Esthers jeugd, maar nu lijken hun paden elkaar opnieuw te kruisen...

*The Asylum* John Harwood 2013-06-20 A young woman wakes in a strange bed. A sickly light filters through a metal

grille. Doctor Maynard Straker steps into the room, and speaks. 'Have no fear, Miss Ashton. I am entirely at your service.' This, however, is not her name. And she should not be here – in the Asylum. She is Miss Georgina Ferrars, and she can prove it. But when Dr Straker sends a telegram to her uncle in London, the reply is swift: GEORGINA FERRARS HERE STOP YOUR PATIENT MUST BE IMPOSTER STOP Madness? Mistaken identity? Or are there more malevolent forces at work?

**Magische praktijken** Alice Hoffman  
2013-05-31 De zusjes Gillian en Sally Owens worden opgevoed door hun wereldvreemde tantes, die de meisjes ontzag voor de natuur bijbrengen en en passant ook nog wat hekserij... Eenmaal volwassen gaan de zusjes ieder hun eigen weg. Vele jaren zijn verstreken als op een dag Gillian voor Sally's huis stopt, met achter in haar auto het lijk van haar minnaar, James. Ze begraven zijn lichaam in de achtertuin, maar de geest van James blijft spoken. Uit angst dat het lijk wordt ontdekt, doen Gillian en Sally een beroep op de magische praktijken van hun tantes. Magische praktijken is een heerlijke roman over magie en echte liefde, over families en dagelijkse betoveringen.

De weg van de meeste weerstand Lionel Shriver  
2020-06-04 Lionel Shriver, die eerder haar scherpe pen richtte op een van de grootste problemen van de westerse samenleving (overgewicht, in 'Big Brother'), heeft nu een van de grootste luxeproblemen in het vizier: onze collectieve sportverslaving die hard op weg is om een nieuwe religie te worden. Hoofdpersoon van Shriver's nieuwe roman is de pas zestigjarige Serenata Alabaster. Na een leven lang haar geest rustig en haar lichaam afgetraind gehouden te hebben met lange hardloopsessies en uren op het tennisveld, zit deze 'fitgirl' avant

la lettre thuis met twee versleten knieën – en een verlaagde serotoninespiegel. Ze hoopt troost en afleiding te vinden in haar onlangs gepensioneerde echtgenoot Remington. Maar hij wrijft onbedoeld zout in haar wonden door zelf, voor het eerst in zijn sedentaire leven, de duursport vol overgave te omarmen. Eerst de marathon, en zodra die beslecht is: de hele triatlon. Terwijl Remingtons nieuwe obsessie steeds gevaarlijker vormen aanneemt – hij laat zich ver over zijn grenzen meeslepen door een groep fanatieke gelijkgezinden (het woord 'sekte' is nooit ver weg), tot een bijna-verdrinking aan toe en erger – blijft Serenata letterlijk en figuurlijk achter met haar lichamelijke gebreken, zorgen om haar man, en tegelijkertijd: een knagende, diepe afgunst.

**Het geheime leven van Esperanta Gorst**  
Michael Cox 2010-09-30 Sommige geheimen kunnen niet bewaard blijven In de herfst van 1876 arriveert de negentienjarige wees Esperanza Gorst op het majestueuze landgoed Evenwood in Northamptonshire. Ze is daar aangesteld als dienstmeisje van barones Tansor. Maar Esperanza is niet zomaar een bediende. Ze is naar Evenwood gestuurd door de mysterieuze Madame De L'Orme, die Esperanza heeft opgedragen om de geheimen te ontsluiëren die haar nieuwe bazin krampachtig verborgen probeert te houden. Esperanza ontdekt dat deze geheimen nauw verbonden zijn met haar eigen toekomst en verleden, en ze raakt verstrikt in een web van intriges, misleiding en verraad, met een gruwelijke moord als uiteindelijk gevolg. Michael Cox (1948-2008) studeerde aan Cambridge University en werkte als biograaf, schrijver en redacteur. Zijn eerste roman, De zin van het duister, werd in 2006 gepubliceerd en genomineerd voor vele prijzen. Cox wordt geroemd om zijn



meeslepende sfeerschetsen van Victoriaans Engeland en meesterlijke plots.

The Seance John Harwood 2010-08-03  
London, 1881. Constance Langton lives in a gloomy home with a distant father and a grief-stricken mother; seeking refuge and comfort, she secretly attends a séance which has tragic consequences. Left alone, her only legacy is a mysterious inheritance that will blight her life and take her deep into a world of apparitions, betrayal and blackmail, black-hearted villains - and murder.

*De dood van Harriet Monckton*  
Elizabeth Haynes 2020-02-04 1843.  
Harriet Monckton wordt dood aangetroffen. Vergiftigd of door eigen hand? Ze bleek verwickeld te zijn in diverse relaties maar ook haar goede vriendin Frances is verdachte in deze zaak. Elizabeth Haynes heeft met *De dood van Harriet Monckton* haar meesterwerk geschreven. In november 1843 wordt de 23-jarige lerares Harriet Monckton dood gevonden achter de kapel in Bromley die ze regelmatig bezoekt. Het dorp is geschokt, helemaal wanneer het autopsierapport vermeldt dat ze zwanger was. Harriet bleek verwickeld te zijn in relaties met ten minste drie mannen, maar ook haar goede vriendin Frances wordt gezien als verdachte in deze moordzaak. Wie heeft Harriet vermoord en wie is de vader van haar ongeboren kind? Elizabeth Haynes schreef vier psychologische thrillers die wereldwijd vertaald zijn en waarvoor ze diverse prijzen won. *De dood van Harriet Monckton* is gebaseerd op historische feiten.

De verdwijning van Lady Jayne Joanna Davidson Politano 2018-08-31 In 'De verdwijning van Lady Jayne' van Joanna Davidson Politano ontrafelt een jonge vrouw het mysterie van haar vader, een succesvolle schrijver, en de roman die hij schreef over de

verdwijning van haar moeder. Engeland, 1861. Als de vader van Aurelie Harcourt overlijdt, laat hij haar twee dingen na: zijn bekende pseudoniem Nathaniel Droll en zijn rijke familie. Aurelie besluit zijn laatste roman, over de verdwijning van haar moeder Lady Jayne, zelf af te schrijven. Daarvoor moet ze wel onopvallend informatie lospeuteren bij haar afstandelijke familie, waar ze inmiddels noodgedwongen bij inwoont. Tijdens het schrijven komt er steeds meer aan het licht over haar moeder, maar ook over de dood van haar vader. 'Joanna Davidson Politano is een briljante woordsmid!' - Michelle Griep, auteur van 'Dwars door het vuur'

**Gebroken monsters** Lauren Beukes 2015-05-20  
Rechercheur Gabriella Versado heeft al talrijke lijken gezien en veel moordenaars opgespoord. Maar nog niet eerder heeft ze iets ontdekt wat vreemder is dan het lichaam dat op een verlaten weg in Detroit is gevonden. Half jongen, half hert, op de een of andere manier aan elkaar gelijmd. Detroit is het stervende hart van de American dream, en op de vervallen straten en industrieterreinen van 'Murder City' zoekt een moordenaar naar nieuwe slachtoffers. Een moordenaar die toegang probeert te krijgen tot de donkerste kant van de mens, en een nieuwe wereld wil creëren van vlees, bloed en dromen. *Zonder naam* William Wilkie Collins 1863

*Boek der schaduwen* Cate Tiernan 2012-09-18 Er gebeurt iets met me wat ik niet begrijp. Ik zie dingen, voel dingen op een nieuwe manier. Ik kan dingen die normale mensen niet kunnen. Machtige dingen. Magische dingen. Ik vind het eng. De zestienjarige Morgan is niet wie ze dacht dat ze was. Maar wie is ze dan wel?

*Zwanenroof* Elisabeth Kostova

2010-10-20 Psychiater Andrew Marlowe heeft twee passies: zijn werk en het schilderen. Hij is vrijgezel en leidt een overzichtelijk leven. Wanneer de beroemde kunstschilder Robert Oliver zijn patiënt wordt nadat hij gepoogd heeft een doek in de National Gallery of Art met een mes te bewerken, wordt Marlowes geregelde leventje verstoord. Zijn drang te achterhalen welk geheim de zwijgzame schilder kwelt, brengt hem naar de twee vrouwen die Oliver het beste gekend hebben - en naar een drama dat zich in de bloeiperiode van het Franse Impressionisme heeft afgespeeld. Elizabeth Kostova's meesterlijke nieuwe roman voert ons van Washington naar Parijs; van de werkkamer van een hedendaagse psychiater naar de ateliers van de Impressionisten; en van prille liefde naar laatste liefde. Zwanenroof is een verhaal over obsessie en toewijding, verlies en hoop en het is een verhaal over trouw - die aan een ander en die aan jezelf. '

#### **De vergeten brief** Kate Morton

2011-10-07 Edie Burchill en haar moeder hebben nooit een goede band gehad, maar wanneer er een verloren gewaande brief wordt bezorgd met Millderhurst Castle, Kent als retouradres, begint Edie te vermoeden dat haar moeder achter haar emotionele afstandelijkheid een oud geheim verbergt. Edie weet dat haar moeder als vijftienjarig meisje tijdens de oorlog werd geëvacueerd uit Londen, zoals vele Londense kinderen. Ze heeft toen in Millderhurst Castle gewoond, bij de familie Blythe: de mysterieuze Juniper, haar tweelingzussen, en kinderboekenauteur Raymond, hun vader. Edie besluit de excentrieke gezusters Blythe te gaan opzoeken. De drie oude dames wonen nog steeds samen in het inmiddels verwaarloosde kasteel; de tweeling zorgt voor Juniper, die gek is geworden nadat

haar verloofde haar in 1941 verliet. Stap voor stap begint Edie de knoop van haar moeders verleden te ontwarren. Maar er ligt ook een schokkende waarheid op ontdekking te wachten...

Stuur me een berichtje Jill Mansell 2018-04-20 Stuur me een berichtje van Jill Mansell is een hartverwarmende en romantische feelgood over een vrouw die opnieuw moet beginnen. Voor iedereen die houdt van de romans van Jojo Moyes en Sophie Kinsella. Stuur me een berichtje van Jill Mansell is een hartverwarmende en romantische feelgood over een vrouw die opnieuw moet beginnen. Voor iedereen die houdt van de romans van Jojo Moyes en Sophie Kinsella. Waarom moest Essie ook zo nodig haar ware gevoelens in die brief zetten? Hij was alleen voor haar beste vriendin bestemd, en niet voor het hele internet. Dan had ze nu nog gewoon een huis, een baan en een vriend gehad. Aan de andere kant, als ze niet opeens alles was kwijtgeraakt, zou ze Zillah en Conor met hun bijzondere wensenproject nooit ontmoet hebben – en niet te vergeten Lucas, de oorzaak van al haar ellende. Waarom moet ze nou net op hem vallen?

**Angelica** Arthur Phillips 2014-01-24 Victoriaans Londen wordt opgeschrikt door een brute moord. Door de ogen van vier personages zien we de gebeurtenissen die leiden tot de misdaad, en zien we ook de misdaad zelf. Maar hoe betrouwbaar zijn zij? De tweede vrouw Gill Paul 2018-03-06 Twee vrouwen die het koningshuis op de proef stellen. Gescheiden door de tijd. Verbonden door een geheim... 1911. Op vijftienjarige leeftijd ontmoeten Mary Kirk en de ontembare Wallis Warfield elkaar op een zomerkamp. Hun vriendschap zal gebroken harten, lange afstanden en de vele restricties van het Britse koningshuis overleven, totdat zij ten onder gaat door één onvergeeflijk

verraad. 1997. Rachels romantische vakantie met haar verloofde, in Parijs, wordt tragisch onderbroken wanneer de auto voor hen crasht. In die auto zat prinses Diana. Eenmaal thuis in Brighton kan Rachel het ongeluk niet loslaten. Ze raakt gefascineerd door het feit dat Diana de laatste uren voor haar dood op bezoek was in het huis van Wallis Simpson, Barones van Windsor. Dan ontdekt Rachel een connectie met Wallis, die haar leidt naar de waarheid achter een schandaal dat de wereld schokte...

*Het Venetiaanse masker* Susan Hill

2011-01-21 Tijdens een bezoek aan zijn vroegere mentor van de universiteit van Cambridge krijgt Oliver een vreemd verhaal te horen. Zijn mentor vertelt hem de mysterieuze en ongelooflijke geschiedenis van het Venetiaanse schilderij dat in een donkere hoek van zijn werkkamer hangt. De geheimen van het doek zetten onvermoede en kwaadaardige krachten in werking... Susan Hill is schrijver en literair criticus. Ze is een fenomeen in Engeland vanwege haar meesterlijke griezelverhalen. Voor haar romans en literaire thrillers ontving ze diverse prijzen. [www.susan-hill.com](http://www.susan-hill.com)