

# The Prodigal A Ragamuffin Story Brennan Manning

Thank you very much for downloading **The Prodigal A Ragamuffin Story Brennan Manning**. Maybe you have knowledge that, people have seen numerous times for their favorite books like this *The Prodigal A Ragamuffin Story Brennan Manning*, but stop going on in harmful downloads.

Rather than enjoying a fine ebook subsequent to a mug of coffee in the afternoon, then again they juggled once some harmful virus inside their computer. **The Prodigal A Ragamuffin Story Brennan Manning** is simple in our digital library an online entry to it is set as public consequently you can download it instantly. Our digital library saves in combination countries, allowing you to get the most less latency times to download any of our books behind this one. Merely said, the *The Prodigal A Ragamuffin Story Brennan Manning* is universally compatible in imitation of any devices to read.

*Ik zeg PAPA / druk 1* Larry Crabb 2006 Beschouwing vanuit evangelisch perspectief.

**Zitten, wandelen, standhouden** Watchman Nee 1957

**Een echo in de duisternis** Francine Rivers 2013-08-29 Nadat de christelijke slavin Hadassah in het oude Rome door haar werkgeefster voor de leeuwen is gegooid, wordt ze, zwaar gewond, gered door een jonge arts. Hij verzorgt haar en ze herstelt van haar vele verwondingen. Ze wordt daarna zijn assistente en om de littekens in haar gezicht te verbergen draagt ze sluiers. Hadassah blijkt genezende kracht te hebben en daardoor wordt ze door steeds meer mensen gevraagd naar zieken te komen kijken. Zo komt ze ook weer in contact met de familie Valerianus, en Marcus...

*Odyssey* Justin Camp 2020-05-01 Modern men are experiencing unprecedented levels of angst and anxiety. We're frustrated, stressed, burned out, and bored. We turn to work and wealth, busyness and distraction, alcohol and drugs and pornography. But none of it works. Because only one thing will bring us the joy, peace, purpose, and significance we desire: a relationship with the God of heaven. An intimate relationship, one that is real and true. But for that kind of relationship, we must embark on a journey to encounter Him personally. In his new book *Odyssey*, Justin Camp offers a practical, scriptural field guide for men who are ready to walk this ancient path. The book is built around six short biographies, real-life stories of great American astronauts. These nano-histories will engage readers' curiosity and inspire them to undertake epic quests of their own. This book is for scouts and prospectors, for explorers and pilgrims. It is for men who want to experience more and a better life than any of us ever thought possible.

*Rooted (IN): Thriving in Connection with God, Yourself, and Others* Susan Carson 2021-02-08 We are all on a journey of becoming who we already are. We are already fully loved, created with intention, to live with joy and significance. To thrive in spirit, soul, and body. To live deeply connected with God, with our true selves, and with others. But something is in the way. Author Susan Carson says she has experienced it, too—the shame, pain, and disappointments of life leave you isolated and separated from God, your true self, and others. You end up drifting through life outside yourself, longing to experience love and acceptance and grace. You are made to live rooted in a deep and lasting experience of God's love. *Rooted (IN)* is a journey out of shame and into love. The spiritual paths and practices in this book open the way to living rooted and grounded in the love of Christ that heals and restores. Over the last few decades, serving as a Director of Roots & Branches Network, Susan Carson had the honor of praying with hundreds of people. She has learned the only way out of our shame and pain is a journey in. On your journey (IN), you'll Experience new ways to connect, to put down roots deep and wide that nourish and heal the soul Disconnect from shame and pain that leave you isolated and stuck Encounter God through prayerful practices that restore spirit, soul, and body Live more present to God, to your own heart, and to others Enjoy the fruit and flow of a life rooted in love *Rooted (IN)* will equip you with the principles and prayerful practices you need to stop being stuck and start living a

life full of joy and meaning with your tribe. Editorial Reviews Review "Carson, founder of Cincinnati ministry Roots & Branches Network, explores the benefits of healing prayer in her engaging debut. Using her own experiences of depression, shame, and recovery from breast cancer, Carson skillfully blends pastoral wisdom, scripture, and prayer into a persuasive invitation to those who feel brokenhearted—"Broken hearts, broken bodies, broken minds, broken emotions. The fruit of our brokenness comes in many flavors and colors. But the roots are so very much the same." Healing the social isolation that can sometimes come with modern life requires attention, quiet, and a radical openness to a spirit beyond oneself, she writes. Carson melds *lectio divina* (Ignatian prayer exercises) and other ancient practices with contemporary models, such as life mapping and gratitude journals, to guide readers through the complexity and foundations of prayer. She also includes the wisdom and quotes of Christian luminaries, such as Victor Hugo, Anne Lamott, J.R.R. Tolkien, and Dallas Willard. Carson's accessible guide to prayer and spiritual self-care will resonate across the Christian faith spectrum."--Publishers Weekly "Susan has a beautiful way of offering truth while being vulnerable. She dives deep into God's truth on how shame and lies distort who God made us to be. This is a story of leaving shame behind and stepping into the deepest kind of love, firmly rooted in truth, and connected with God. What a gift to the faith community she has given us!"--Beth Guckenberger, Co-Executive Director, Back2Back Ministries; speaker and author of *Start with Amen: How I Learned to Surrender by Keeping the End in Mind* "Susan Carson shapes a space for freedom and transformation. She's learned it from years in ministry--drawing on ancient practices, scriptural wisdom, and personal experience--and now makes that space available in this book. If you will enter IN to this gracious, imaginative, hopeful space, you may just find yourself in a new place with God."--Mandy Smith, Pastor, University Christian Church; and author, *The Vulnerable Pastor* "Susan has written such an accessible guide to spiritual growth and transformation. Personal, practical, and authentic in style, this book will help you go to the next level in your relationship with God and your enjoyment of life in Him."--Chuck Mingo, Teaching Pastor, Crossroads Church "With wit and candor, Susan Carson masterfully weaves story and Scripture and sages' quotes into this inspiring book. Clearly she knows what it means to live deeply rooted in the love of God--a relationship forged through her own healing journey with Jesus and the remarkable friendship that has ensued. No reader will be untouched or left doubting that Jesus is still very much among us, working miracles in the midst of life's most confounding challenges!"--Beth A. Booram, Co-founder and Director, Fall Creek Abbey; spiritual director; author, *Starting Something New*, and coauthor with husband David, *When Faith Becomes Sight*

**De roep van de sjofar** Francine Rivers 2013-12-17 Twee oprecht gelovige mannen zetten zich in voor de bouw van een kerk. Gaandeweg dreigt het project echter ten onder te gaan aan ambities en macht. De nieuwe roman van Francine Rivers roept de vraag op: wat is nu eigenlijk een kerk? Waar gaat het om in onze relatie met God? David Hudson is een gevierd predikant. Zijn pakkende preken trekken grote menigten mensen naar de kerk. Stephen Decker is architect

en lid van Davids gemeente. Beide mannen hebben dezelfde droom: een kerk te bouwen tot eer van God. Wanneer hun kerk bij lefaat een stuk land krijgt, lijkt deze droom verwezenlijkt te kunnen worden. De kerkenraad besluit het land te verkopen, aangezien het in een minder aantrekkelijke buurt ligt. Met de opbrengt wordt een ander perceel in een rijker buitenwijk gekocht, waar een nieuwe kerk moet verrijzen. Een spreker als David verdient immers een groot gebouw. Ondertussen bezoeken steeds meer mensen de diensten, aangetrokken door de krachtige preken van David en de professionele muziek. Het geld stroomt binnen; de bouwplannen worden voortdurend uitgebreid. Daardoor verandert echter ook de gerichtheid van de gemeente. Niets Gods eer, maar bezoekersaantallen en succes komen centraal te staan.

**All Is Grace** Brennan Manning 2011-10-04 It has been over twenty years since the publication of *The Ragamuffin Gospel*, a book many claim as the shattering of God's grace into their lives. Since that time, Brennan Manning has been dazzlingly faithful in preaching and writing variations on that singular theme – "Yes, Abba is very fond of you!" But today the crowds are gone and the lights are dim, the patches on his knees have faded. If he ever was a ragamuffin, truly it is now. In this his final book, Brennan roves back his past, honoring the lives of the people closest to him, family and friends who've known the saint and the sinner, the boy and the man. Far from some chronological timeline, these memories are witness to the truth of life by one who has lived it – All Is Grace.

*Een geschiedenis van God* Karen Armstrong 2018-12-31 Het idee van één goddelijk wezen bestaat al vierduizend jaar. In dit boek onderzoekt Karen Armstrong het ontstaan en de ontwikkeling van dat idee in het jodendom, het christendom en de islam. Wat zijn de verschillen en wat de overeenkomsten? In dit belangrijke en controversiële boek beschrijft Armstrong niet een geschiedenis van God zoals hij `is, maar de manieren waarop de mens in hem gelooft. Ook stelt ze de vragen: wat betekent God tegenwoordig nog? Heeft hij wel toekomst? En zo niet, hebben we dan een vervanging nodig?

*Nine Critical Mistakes Most Couples Make* David Hawkins 2005 Drawing from many years of experience as a licensed clinical psychologist, Dr. Hawkins offers practical suggestions for changing the way husbands and wives relate to each other.

Kinderbijbel in 365 vertellingen / druk 13 Mary Batchelor 2013-01-15 In chronologische volgorde worden in het kort 365 verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament verteld.

Seeds of Redemption Andy White 2021-05-24 Struggle—of both the small and staggering sort—is woven throughout all our lives. It can erode our faith, strip us of hope, rob us of joy, extinguish our vitality, and diminish our capacity to love. But because God is always present and at work, seeds of redemption lie as hidden treasure buried in the ground of struggle. By taking a deeply human look at various figures in the lineage of Jesus in Matthew 1, Andy White shows us that the people we once may have considered unlike us because of thousands of years of separation suddenly come close in their pain, loss, and failures. He, too, comes close as a man who has faced hardships, to offer others a hand when their feet are unsteady. By digging into the lives of these biblical sojourners, White unearths hidden treasures, guides readers on a journey of self-discovery, and points the way forward, showing us ways to cultivate tenacious hope, stronger faith, and greater capacity to live and love as participants in God's ongoing redemption story.

**Binnen Geroepen** Henri Joseph Michiel Nouwen 2006 Persoonlijke dagboekantekeningen van de rooms-katholieke priester (1932-1996) over de wijze, waarop hij zijn depressie, angst en eenzaamheid te boven kwam met hulp van bekwame begeleiders.

Het geschonden geweten Graham Greene 1950

**Abba's Child** Brennan Manning 2015-04-10 Is an impostor robbing you of God's love? We've bought into the lie that we are worthy of God's love only when our lives are going well. If our families are happy or our jobs are meaningful, life is a success. But when life begins to fall through the cracks and embarrassing sins threaten to reveal our less-than-perfect identity, we scramble to keep up a good front to present to the world—and to God. We hide until we can rearrange the mask of perfection. Sadly, it is then that we wonder why we lack intimate

relationships and a passionate faith. All this time God is calling us to take the mask off and come openly to Him. He longs for us to know in the depth of our beings that He loves us and accepts us as we are. When we are our true selves, we can finally claim our identity as God's child—Abba's child—and experience His pure pleasure in who we are. Brennan Manning encourages us to let go of the impostor lifestyle and freely accept our belovedness as a child of the heavenly Father. In Him there is life.

*Allah of Jezus?* Nabeel Qureshi 2017-08-01 Allah of Jezus?' is het vervolg op Nabeel Qureshi's succesvolle eerste boek 'Ik zocht Allah en vond Jezus'. Qureshi schrijft over zijn zoektocht naar de antwoorden op vragen als: de Koran of de Bijbel? Mohammed of Jezus? Jihad of de kruistochten? Stierf Jezus aan het kruis en stond hij op uit de dood? Is Mohammed een profeet of God? Een leerzaam en persoonlijk boek over een thema dat nu actueler is dan ooit. Nabeel Qureshi groeide op in Pakistan en verhuisde later naar Amerika. Hij groeide op in een liefdevol islamitisch gezin, maar bekeerde zich na steeds sterker wordende twijfels tot het christendom. Hij groeide uit tot een bekende auteur die de islam van binnenuit kent.

Waarom ik christen ben Timothy Radcliffe 2016-03-11 In *Waarom ik christen ben* spreekt de Engelse dominicaner monnik Timothy Radcliffe over de betekenis van christen-zijn in een steeds veranderende cultuur. De schrijver weet diepe levenswijsheid volkomen begrijpelijk en vaak humoristisch onder woorden te brengen. Op haast profetische wijze leest hij de tijd. Enerzijds put hij uit de christelijke traditie en gaat hij steeds terug naar het Bijbelse verhaal over Jezus. Anderzijds is hij openminded in gesprek met hedendaagse denkers binnen en buiten de kerk. Toch wordt het nooit zware lectuur, omdat Radcliffe niet abstract redeneert; hij vertelt verhalen.

The Ragamuffin Gospel Brennan Manning 2008-08-19 Are you bedraggled, beat-up, burnt-out? Most of us believe in God's grace—in theory. But somehow we can't seem to apply it in our daily lives. We continue to see Him as a small-minded bookkeeper, tallying our failures and successes on a score sheet. Yet God gives us His grace, willingly, no matter what we've done. We come to Him as ragamuffins—dirty, bedraggled, and beat-up. And when we sit at His feet, He smiles upon us, the chosen objects of His "furious love." Brennan Manning's now-classic meditation on grace and what it takes to access it—simple honesty—has changed thousands of lives. Now with a Ragamuffin's thirty-day spiritual journey guide, it will change yours, too. Includes a 30-Day Spiritual Journey Guide! "Brennan Manning does a masterful job of blowing the dust off of shop-worn theology and allowing God's grace to do what only God's grace can do—amaze." -Max Lucado, Bestselling author of *The Gift for All People*

Het verhaal van Mooi Meisje Rachel Simon 2011-11-07 In de bekrompen jaren zestig in Amerika worden een dove, zwarte man en een blanke, stomme vrouw verliefd op elkaar. Ze ontsnappen samen uit de inrichting waarin ze leven, maar raken elkaar - en hun baby - op noodlottige wijze kwijt. Veertig jaar lang blijven ze van elkaar gescheiden door ogenschijnlijk onoverkomelijke hindernissen, maar een gedeeld geheim, een onverklaarbare aantrekkingskracht en een buitengewone liefde trekken hen naar elkaar toe... Zullen ze ooit herenigd worden?

**Onversneden Christendom** C.S. Lewis 2021-10-02 In 'Onversneden christendom' legt C.S. Lewis uit wat het hart is van het christelijk geloof. Een klassieker! Er is geen schrijver die zo helder en warm kan uitleggen wat het betekent om christen te zijn als C.S. Lewis. Hij blijft niet steken in een abstracte theologische uiteenzetting, maar maakt het Bijbelse verhaal op een persoonlijke manier tot een prachtig geschenk. Lewis blijft bij de kern van het geloof en hij verliest zich niet in details en morele kwesties. Wie toe is aan een verfrissing en verdieping van zijn of haar geloofsleven kan nog steeds het best bij C.S. Lewis terecht.

**Ontwaken in de hemel** Chrystal McVea 2013-11-21 In *Ontwaken in de hemel* beschrijft Chrystal McVea haar eigen bijna-doodervaring. Als Crystal McVea met buikklachten wordt opgenomen in het ziekenhuis, verdwijnt opeens haar hartslag, pols en ademhaling. Het reanimatieteam is ervan overtuigd dat ze gaat overlijden. Als ze na negen minuten haar ogen weer opent, doet ze verslag van haar verblijf bij God, bij de Bron van het leven. Deze ontmoeting zet haar leven totaal op zijn kop, het neemt een totaal andere wending: voor Chrystal McVea



staat vanaf dat moment vast: God bestaat, de hemel bestaat en dat Gods liefde voor iedereen is bestemd.

**Verlorener Sohn** Brennan Manning 2015-03-09 Er ist der Starprediger: Pastor Jack Chisholm. Gründer einer Megagemeinde. Star auf zahlreichen Fernsehkanälen. Bestsellerautor. Ein Mann, der es ganz nach oben geschafft hat. Aber dann gerät er in eine Falle und bald sieht sich Jack öffentlich konfrontiert mit der anderen Seite seiner selbst. Seine glänzende Fassade ist dahin und Jack beginnt eine Flucht vor sich selbst. Am tiefsten Punkt steht sein Vater vor der Tür und holt ihn nach Hause. Langsam versteht Jack - es geht nicht darum, sich anzustrengen, um vor Gott besser dazustehen - sondern aus seiner Gnade zu leben. Eine tief berührende Geschichte mit autobiografischen Zügen über Gottes Liebe, die niemals jemanden aufgibt.

**The Prodigal** Brennan Manning 2013-11-05 From the inspirational author of The Ragamuffin Gospel comes a powerful contemporary retelling of the Parable of the Prodigal Son. Jack Chisholm is "the people's pastor." He leads a devoted and growing megachurch, has several best-selling books, and a memorable slogan, "We have got to do better." Jack knows how to preach, and he understands how to chastise people into performing. What he doesn't know is anything about grace. This year, when it comes time for the Christmas sermon, the congregation at Grace Cathedral will look to the pulpit, and Jack will not be there. Of course, they will have seen plenty of him already—on the news. After an evening of debauchery that leads to an affair with his beautiful assistant, Jack Chisholm finds himself deserted with chilling swiftness. The church elders remove him from his own pulpit. His publisher withholds the royalties from his books. Worst of all, his wife disappears with their eight-year-old daughter. But just as Jack is hitting bottom, hopeless and penniless, drinking his way to oblivion, who should appear but his long-estranged father, imploring his prodigal son: "Come home." A true companion piece to The Ragamuffin Gospel, The Prodigal illustrates the power of grace through the story of a broken man who finally saw Jesus not because he preached his greatest sermon or wrote his most powerful book, but because he failed miserably. Jack Chisholm lost everything—his church, his family, his respect, and his old way of believing—but he found grace. It's the same grace that Brennan Manning devoted his life to sharing: profound in nature and coming from a God who loves us just as we are, and not as we should be. "A wonderfully written story that is as entertaining as it is thought provoking." —Publishers Weekly, starred review ". . . the consummate final tale. What they have created is the Ragamuffin at his best, full of hope, full of love, and finally, full of belief in the goodness of God." —Phyllis Tickle, founding editor, Religion Department, Publishers Weekly "Brennan Manning's last work continues the powerful message of grace and forgiveness that has transformed so many lives. The Prodigal will transform you too." —Mark Batterson, New York Times best-selling author of The Circle Maker

**Hier en Nu / druk 3** 2005 Overwegingen van de rooms-katholieke priester over de betrokkenheid tussen de mens en God en tussen mensen onderling, voortkomend uit persoonlijke ervaringen van de auteur.

**Kun je de beker drinken?** Henri Nouwen 2012-07-10 Succesvolle Henri Nouwen klassieker in de vernieuwde reeks In dit boek denkt Henri Nouwen na over wat het betekent de beker van het leven te drinken: vasthouden, heffen en drinken, en verkent zo de geestelijke horizonten die zich door Jezus' vraag voor ons openen.

**Eindelijk thuis** Henri Nouwen 2021-10-06 Eindelijk thuis werd in 2011 door de lezers van de krant Trouw verkozen tot 'Het mooiste spirituele boek'. In het Nederlands werden meer dan 100.000 ex. verkocht en ook vandaag wordt het nog altijd gelezen. In dit boek nodigt Nouwen ons uit om Rembrandts meesterwerk, 'De terugkeer van de verloren zoon', dat de parabel van de onvoorwaardelijke en bevrijdende liefde van de vader op onnavolgbare wijze afbeeldt, op een nieuwe en directe manier te begrijpen. De ontdekking van dit schilderij vormde voor Henri Nouwen het begin van een lang geestelijk avontuur. Het bracht hem tot een nieuw begrip van zijn roeping en gaf hem nieuwe kracht. Eindelijk thuis vat een kernthema van Nouwens werk samen: ook een crisis kan vruchtbaar zijn.

**Union with Christ** Rankin Wilbourne 2016-07-01 Winner of the 2017 Christian Book Award for New Author Named one of the top books of 2016 by John Piper's Desiring God ministry To experience why the gospel is good news and answer life's most foundational questions about identity, destiny, and purpose, we must understand what it means to be united to Christ. If you are a Christian, the Bible says that Christ has united his life to yours, that you are now in Christ and Christ is in you. This almost unfathomable truth is the central theme of the Bible from Genesis to Revelation. Yet few Christians today experience or enjoy this reality. Union with Christ reveals the transformational power of this ancient doctrine while addressing the basic questions of the human heart: Who Am I? Why Am I Here? Where Am I Headed? How Will I Get There? Nothing is more practical for living the Christian life than union with Christ. The recovery of this reality provides the anchor and engine for your life with God—for your destiny is not only to see Christ, but to actually become like him.

**Leven met elkander** Dietrich Bonhoeffer 1999 Bijbels-theologische bezinning op de essentie van het christelijke gemeenschapsleven door de Duitse theoloog (1906-1944).

**De eerste gijzelaar** J.C. Rosenberg 2016-04-26 'Breaking: De president van de Verenigde Staten is vermist.' Met die woorden doet journalist J.B Collins van de New York Times de wereld verstijfd staan na een verwoestende aanslag door terroristen van ISIS in Amman, Jordanië. De leiders van Israël en van de Palestijnen zijn zwaargewond, de koning van Jordanië ligt op sterven en de vermiste Amerikaanse president is hoogstwaarschijnlijk ontvoerd. Terwijl de Amerikaanse overheid met een grondwettelijke crisis te maken krijgt en Jordanië vecht om zijn bestaan, moet Collins alles doen wat in zijn macht ligt om de wereld van betrouwbare informatie te voorzien. Dan blijkt dat de FBI Collins ervan verdenkt de terroristische aanslag op de hoofdstad van Jordanië te hebben uitgelokt. En ISIS heeft nog steeds chemische wapens in bezit... Samen met de geheime dienst gaat Collins tot het uiterste om zijn naam te zuiveren en de president op te sporen, voordat de dreigingen van ISIS catastrofale werkelijkheid worden. • Een nieuw deel in de bloed-actuele J.B. Collins-serie • Een thriller die de actualiteit van morgen huiveringwekkend dichtbij brengt • Hierna zullen nog drie stand alones in deze serie volgen • Kan mee met de thriller-acties in juni 2016 De media over Het derde doelwit: 'Rosenbergs schrijfstijl is feilloos. Het verhaal is nauwkeurig uitgewerkt en perfect getimed. Het heeft de liefhebbers van snelle actiethrillers meer dan genoeg te bieden, tot de laatste, schokkende woorden aan toe.' - Publishers Weekly 'Opnieuw heeft Rosenberg een dijk van een thriller geschreven. ... Rosenberg vermengt op een realistische manier feiten met fictie en rekt de spanningsboog tot de laatste zin.' - Reformatorisch Dagblad

**Jack** Marilynne Robinson 2020-12-03 Gilead, jaren 50. Jack, een intelligente, rondzwerfende alcoholist, en Della, een jonge, vrome lerares, worden onverhoeds ingesloten op een kerkhof, omdat ze beiden de tijd waren vergeten. Ze zijn gedwongen er de nacht door te brengen, en na enige aarzeling raken ze in een urenlang gesprek over diepgaande emoties en grote levensvragen. Er ontluikt een liefde, maar Jack is wit en Della is zwart, en vanwege de segregatie is een relatie verboden. Als hun verhouding aan het licht komt, ontregelt dit hun leven - wat vermag dan de liefde? Deze gedwarsboomde relatie tussen geheime geliefden toont de paradoxen van het Amerikaanse leven, toen en nu.

**De kerk van barmhartigheid** Paus Franciscus 2014-09-17 Paus Franciscus weet met zijn sobere stijl veel bewondering te oogsten, zowel bij gelovigen als niet-gelovigen. Bij zijn aantreden als paus noemde hij zichzelf naar Franciscus van Assisi, de apostel van de armen, die in een visioen de opdracht kreeg de kerk te herstellen. In De kerk van barmhartigheid zet de paus zijn eenvoudige visie voor de kerk uiteen: hulp en steun voor allen. Hij pleit voor een sobere kerk die niet langer gesloten en in zichzelf gekeerd is, maar die een barmhartige handreiking doet naar de armen en noodduftigen aan de rand van de samenleving. Hij doet een gepassioneerde oproep aan kerkelijke leiders om nader tot het volk te komen, en aan zijn volgers om in voor- en tegenspoed te blijven vasthouden aan hun geloof. De kerk van barmhartigheid is het eerste boek waarin de uitspraken en geschriften van Franciscus in zijn eerste jaar als paus

zijn verzameld, geautoriseerd door het Vaticaan. Het boek is essentieel voor iedereen die, of het nu uit geloofsovertuiging is of uit algemene interesse, meer wil weten over de visie van deze unieke geestelijk leider. Jorge Mario Bergoglio werd op 17 december 1936 in Buenos Aires geboren als zoon van Italiaanse immigranten. Na te zijn afgestudeerd als scheikundige, trad hij op 21-jarige leeftijd toe tot de orde der jezuiten. Vanaf 1998 was hij aartsbisschop van Buenos Aires, en in 2001 werd hij door Johannes Paulus II kardinaal gecreëerd. Op 13 maart 2013 volgde hij Benedictus XVI op als paus van de rooms-katholieke kerk.

*The Prodigal* Brennan Manning 2013 Celebrity mega-church pastor Jack Chisholm's lack of grace leads him into disgrace after a night of debauchery ends in an affair with his beautiful assistant, but just as Jack is hitting bottom, his estranged father appears offering to bring him home.

**Blootsvoets** Denise Hunter 2014-04-19 Blootsvoets van Denise Hunter: één zomer kan alles veranderen! Madison McKinney is in de rouw vanwege de dood van haar tweelingbroer. Ze besluit te doen waar hij altijd van droomde: de plaatselijke regatta winnen. Ze moet alleen nog wel even leren zeilen Zeilleraar Beckett O'Reilly denkt dat hij geen kans maakt bij Madison, maar hij wil haar graag helpen om een kans te maken bij de regatta. Dan springt de vonk over. Is dat echter genoeg voor hun liefde om de zomer te overleven? En is de regatta winnen echt wat Madison nodig heeft om verder te kunnen met haar leven?

De uitnodiging William Young 2012-02-23 Mack's jongste dochter, Missy, is tijdens een vakantie met haar familie ontvoerd. In een verlaten hut in de wildernis van Oregon is bewijs gevonden dat ze op brute wijze om het leven is gebracht. De dader is nooit gevonden en het verdriet en gemis worden door Mack en zijn gezin nog elke dag gevoeld. Vier jaar later ontvangt Mack, die nog steeds in diepe rouw is, een opvallend briefje, schijnbaar van God, met de uitnodiging om terug naar de hut te gaan. Tegen zijn gevoel in gaat hij terug naar de plek des onheils. Hij komt daar aan op een koude, winterse middag en stapt zijn grootste nachtmerrie weer binnen. Wat Mack in de hut vindt, verandert zijn leven volledig... De uitnodiging worstelt met de tijdloze vraag: Waar is God in deze wereld vol pijn en verdriet? Dit boek heeft de potentie om voor onze generatie te doen wat *The Pilgrim's Progress* van John Bunyan heeft gedaan voor zijn generatie. Zo goed is het! - Eugene Peterson De uitnodiging is de meest indringende roman die ik in jaren heb gelezen - Michael W. Smith

**When Wallflowers Dance** Angela Thomas 2007-03-11 When we were two, we were no longer babies-we were becoming little girls. And when we were thirteen, we were leaving childhood behind, becoming young women. But somewhere along the way, we stopped becoming. We became "un-women." Wallflowers who are just breathing and smiling and blending in to stay out of the way. That is not what God had in mind when He created us. He wants us to keep becoming. He wants us to become strong, decisive, wise, creative, passionate, courageous-all the things we've dreamed of becoming. When *Wallflowers Dance* is a fresh challenge to women who have lived hesitant, cautious lives but long to break free and dance! Using both Scripture and story, Angela Thomas addresses the attributes of "becoming" and the freedom we have in Christ to keep developing the characteristics that reflect our God-given longings.

*The Carpenter's Son* Ron W. Simmons 2017-08-09 What is humanity's ultimate destiny? Could there be life beyond the grave? What is genuine spirituality? These questions and many more are answered by a carpenter's son, Jesus, born in ancient Judaea two thousand years ago. He healed thousands, yet never received medical training. He taught in streets, homes, and temples, yet never achieved scholarly status. He demanded perfection, yet chose the imperfect to follow him. He spoke of the arrival of an eternal kingdom, yet he never ran for political office or led a nation. He spoke of peace and love, yet led the greatest counter-revolutionary effort in human history. Despised by his critics and revered by society's lowest members, Jesus still speaks to our deficiencies as well as our weaknesses, and assures a redemption we could never achieve on our

own. Out of an original rebellion, we all face a self-imposed defeat by pointlessly attempting to establish our own kingdoms despite confronting the same abysmal fate. Yet, God has achieved the greatest comeback in history by conquering death, and in doing so, has prepared for us a victory we could not possibly imagine, for to lose all is to gain all.

*Een parel in Gods ogen* Henri Nouwen 2011-08-20 Klassieker in een nieuwe uitvoering Henri Nouwen gaat in op de uitdaging van een vriend die hem vroeg: 'Hoe moeten wij, die allemaal doordrenkt zijn van de westerse, geseculariseerde cultuur, nu een geestelijk leven leiden?'

**Prodigal Me** JJ Watson 2014-10-13 I had wanted to die before. This, however, was the first time in my forty-four years that I needed it. I grasped the wheel and made up my mind to veer into the lane of the next semi headed my way. I thought little about who would be left behind or what they might say. My desire to die was too great to consider such selfless thoughts. Minutes passed until familiar headlights tumbled over the horizon. This was it. The pain would soon be gone. The shame would be silenced. Fear would finally be vanquished. My sweaty grip tightened as the lights quickly approached. My weakened voice began to mumble, "Oh, God, no. Oh, God, no. Oh, God, no." I felt my forearms cringe, closed my eyes and...the thunderous sound of the rig roared by me like a threatening lion. I immediately pulled to the side of the road, gasping for air and sobbing uncontrollably. And for the first time in quite a while I cried out to the Father I left behind, begging for help. This is the remarkable story of what happened next.

Het derde doelwit Joel C. Rosenberg 2015-06-08 Als J.B. Collins, de buitenlandcorrespondent van New York Times, ter ore komt dat een splintergroepering van Al-Qaida met de naam IS in Syrië chemische wapens in bezit heeft, weet hij onmiddellijk één ding zeker: dit verhaal moet hij koste wat het kost volgen. Heeft de leider van de jihadistische groepering inderdaad chemische wapens? Zo ja: wat is het doelwit? Amerika? Israël? Of is er een derde doelwit? De Amerikaanse president staat op het punt het Midden-Oosten te bezoeken, maar in deze gespannen tijden is dat een vrijwel zekere aanleiding tot een escalatie van conflicten. Kan Collins zijn invloed aanwenden voordat het te laat is? Of zullen de terroristen erin slagen talloze mensen te doden tijdens een aanval op het derde doelwit?

**Het rama document** Paul Maier 2012-03-29 Nog voor zijn sabbatsjaar goed en wel begonnen is, wordt de briljante bijbelwetenschapper Jonathan Weber ontboden bij de Paus. Tijdens een bezoek aan de archieven van het Vaticaan wordt hij geconfronteerd met een verontrustende ontdekking. Met veel vragen vertrekt hij naar Israël om daar mee te werken aan een veelbelovende archeologische opgraving bij de plaats Rama. Wanneer Weber na enige tijd stuit op een unieke vondst lijkt de droom van iedere archeoloog voor hem werkelijkheid te worden. Deze droom verandert echter met één slag in een nachtmerrie bij de volgende ontdekking: een 2000 jaar oude brief. Nog nooit heeft een archeologische vondst de wereld zo op zijn kop gezet als het Rama-document. Terwijl de wereld en haar religieuze leiders discussiëren over de betekenis van de archeologische ontdekking gaat Weber, samen met de eigenzinnige Shannon Jennings, op zoek naar meer gegevens. Dat hun leven daarbij gevaar loopt, kan hen niet meer tegenhouden. Maar hoe meer zij ontdekken, hoe meer vragen er rijzen.

**God is goed en ik niet** W. Paul Young 2017-04-14 In 'God is goed en ik niet' gaat W. Paul Young in op 25 wijdverspreide gedachten over God. Gedachten die ons, hoe onschuldig ze ook lijken, ervan weerhouden om een liefhebbende relatie met God te hebben. Aan de hand van persoonlijke anekdotes daagt Paul Young ons uit om met een frisse blik te kijken naar thema's als zonde, religie, hel, politiek, identiteit, schepping en mensenrechten, en helpt hij ons om Gods diepe en eeuwige liefde te ontdekken. W. Paul Young staat bekend om de levendige manier waarop hij Gods liefde neerzet in zijn boeken. Zijn ontroerende roman 'De uitnodiging' (Engels: 'The Shack') rekende voorgoed afrekende met het beeld van God als blanke man met een witte baard, en raakt nog steeds wereldwijd miljoenen mensen.